

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Sommer 2010

Blandt storke og syltede agurker i Spreewald	2
Sankt Hans aften	6
Vikinge Svøm	7



Blandt storke og syltede agurker i Spreewald

Man kan nok uden at overdrive sige, at tilslutningen til årets sommertur var beskeden. I alt 5 sjæle (Hanne, Finn P., Tom, Marlis og undertegnede) valgte at prøve kræfter med floder og kanaler i Spreewald syd for Berlin i Kristi Himmelfarts ferien. Spreewald er i hvert fald kendt for 3 ting. En fantastisk natur med masser af kanaler, storke og sidst, men ikke mindst syltede agurker, som kan købes overalt og krydret på enhver tænkelig og utænkelig måde.

I 2 biler, tæt pakkede med telte, soveposer, kajaker, tøj og rigeligt med forplejning, som passer til en sportsklub (øl, whisky og vin), rullede vi sydpå så tidligt torsdag morgen, at fuglene endnu ikke var kommet ud af fjerene. Godt hjulpet af Garmin ankom vi omkring middagstid til campingpladsen i Lübben ca. 60 km syd for Berlin. Vi havde fået et hjørne af pladsen tæt på floden, så det var helt perfekt. Teltene blev slået op. Tom havde taget et villatelt med, som uden problemer kunne have rummet vores andres telte i det ene hjørne. Dette telt satte vi stor pris på i de følgende dage, hvor det gav læ for regn og kulde og satte rammerne for hyggeligt samvær. For på trods af, at vi havde flyttet os 600 km mod, syd og træer og buske stod i fuld sommerpåkledning, og rapsmarkerne lå knaldgule, så var temperaturerne mildt sagt ikke en maj måned værdige.

Efter en overdådig frokost skulle vi på vandet for første gang. Hanne meldte sig frivilligt som turens kortfører og skulle dermed sørge for, at vi ikke så flere kanaler end højst nødvendigt. Hanne fik dermed et ikke ubetydeligt ansvar, da kortet over området floder og kanaler mest kunne minde om en plan over togs Skinnerne på hovedbanegården. Vi var lidt bekymrede for, hvad vi havde rodet os ud i. Området, hvor vi satte kajakerne i, mindede mest om søen i Tivoli med broer, ølboder, bådudlejning osv. For at fuldende billedet så er Kristi Himmelfarts dag i Tyskland også Fars dag. Så fædre i alle aldre fejrer derfor dagen ved at blive staget småberusede rundt på kanalerne med rigelige forsyninger af øl, vin og hornmusik. Vores frygt viste sig hurtigt at være ubegrundet. Snart var vi væk fra al postyret, og kunne nyde den flotte natur langs med Spree og kanalerne med dets rige fugleliv, bl.a. nattergale der sang med tysk accent, rovfugle, fiskehejre og en enkelt stork, som lå på rede. Området viste sig at være perfekt til kajakroning. Ud over floden Spree er der masser af kanaler i området, så man kan komme vidt omkring. Til og med er der områder, hvor det ikke er tilladt for både at bruge motor. Hvis man er til det, er det også muligt at campere undervejs eller i byområderne at slukke tørsten på beværtninger, der ligger lige ned til vandet.

Efter ca. 16 km kom vi tilbage, og efter et hurtigt bad blev grillen tændt, og vi fik lavet salat og grillet nogle lækre bøffer. Temperaturen var dog faldet mærkbart, så vi spiste inde i Toms telt, mens vores ånde stod som skyer

omkring os. Efter en efterhånden temmelig lang dag gik turen til sidst ned i vores lune soveposer. For enkeltes vedkommende skulle posen lige suppleres med lange underbukser.

Fredag morgen klokken ca. 5 startede naturens eget vækkeur i form af et utal af fugle i sang, stærkt anført af en nattergal, som havde valgt vores del af pladsen som scene for en imponerende sangopvisning, og som med op til 80 DB fortalte vidt og bredt om, hvilken farlig karl han var. Vi holdt stædigt ud og blev liggende til omkring kl. 8. Efter morgenmaden gik vi en tur rundt i Lübben, hvor vi fik set lidt af byen og fik købt asparges, da det var midt i aspargessæsonen, og ikke mindst en stribe store kaloriefyldte kager, som der gudskelov ikke er sæson for. Uden for en kirke så Marlis noget så eksotisk som en Trabant-limousine. Et køretøj der nærmest fik trafikken til at gå i stå pga. nysgerrige blikke. Hen på eftermiddagen sad vi igen i bådene og skulle nu for alvor stifte bekendtskab med sluserne i området. Det viste sig nemlig, at der i området var et utal af sluser, som skulle betjenes manuelt. De lokale var meget flinke til at betjene dem, og det var kutyme, at man gav en halv eller hel Euro eller måske en øl som tak. Ved en enkelt sluse så vi torsdag, at man faktisk kan få en anelig mængde øl, også indenbords, på den konto. Efter at have studeret kortet og set, hvor mange sluser der var, havde vi fyldt lommerne med småpenge, men det viste sig hurtigt ikke at være så slemt. For det første var vejret slet ikke til langture, og tit hjalp bådene på floden hinanden. Efter en flot tur i silende regn i området, kom vi tilbage på pladsen, og efter et varmt bad gik turen ud i byen for at få noget at spise.

Lørdag gik snakken hen over morgenmaden, om dagen skulle bruges i et wellness center i en nærliggende by, eller om der skulle ros. Regnens trommen på teltdugen og etcifrede temperaturer gjorde, at stemningen for nogens vedkommende mest var til varme bade. Alligevel tabte spabadet og chokolademassagen til endnu en tur på Spree. Vi havde dog alle lært lektionen. Inden vi tog ud at ro, blev skiftetøjet pakket og gjort klart, og rolufferne, som ellers var pakket væk for sommeren, blev fundet frem igen. Vi kom i bådende, påklædt som til vinterroning, og roede af sted. Efter ca. 9 km kom en lille gruppe havkajakker i mod os, og der blev hilst pænt på hinanden med et tillempet internationalt ”Hallo”. Pludselig lød det på klingende dansk fra den ene havkajak. ”Se, dét er rigtige kajakker” og så viste det sig, at de kom fra Roskilde Roklub, og at flere af os faktisk kendte hinanden fra diverse løb, og to havde til og med været medlem af klubben. Ja, Verden er lille! Efter at have udvekslet erfaringer gik turen tilbage til campingpladsen, hvor vi ankom til rytmerne af tyske slaggere. Der skulle være havnefest, og i den anledning var der sat et stort telt op ca. 100 meter fra vores plads. Så vi fik virkelig stemningsfuld musik til frokosten. Jeg tror, at vi alle sad og rokkede lidt med til lyden af den lokale Hansi Hinterseer. Den sene eftermiddag gik med at besøge nabobyen Lübbenau, undervejs dertil så vi flere storke, og et middelaldermarked, som lå ved siden af campingpladsen. Her så vi bl.a. en flok drabelige

riddere kæmpe mod hinanden. Finalen var en mandomsprøve for heste og ridere, hvor der skulle springes over brændende halm. Lad os bare sige, at der ikke var helt enighed mellem heste og ryttere om, hvordan det skulle foregå. Hestene opsagde kollektivt samarbejdet med rytterne, og stilede sig i kø ved det lille stykke jord, hvor der ikke var ild for at komme udenom. Det lykkedes dog efterhånden, under stort bifald, at få en enkelt hest over, mens der endnu var nogle få gløder tilbage. Herefter gik turen videre ud i byen for at få noget at spise.

Søndag var pakkedag. Efter at have pakket bilerne valgte Finn P, Hanne og Tom at gå en tur, mens Marlis og jeg valgte at ro en tur for måske, at kunne få et billede af storken på reden, som vi havde set tidligere. Storken var godt nok hjemme, men var ikke interesseret i at poserer for os, så det blev ikke til billeder i denne omgang. Men dagens tur var ikke spildt – undervejs brød solen frem og viste, hvor endnu mere fantastisk området ville have været i solskin. Efter en kort rotur blev kajakerne spændt på bilen, og så gik det hjemmad.

Efter 7 timers kørsel var vi igen tilbage i Veddelev, og kunne lægge kajakerne på plads efter en spændende tur i Spreewald.

Finn Roer.





Sankt Hans aften.

Som sædvanlig var der mødt en snes medlemmer op til Sankt Hansgrillning i klubben. Men inden vi nåede så langt, benyttede en 10 stykker (heraf 3 begynder) sig af at ro en tur. Jeg tog turen over i Slusen med et par af de nye, og det gik ganske godt. Tempoet var acceptabelt, og det var kun nødvendigt med et enkelt klassisk ”løft armene!”. Der var tydelige tegn på rotation i overkroppen, og det så til tider ud til, at der blev skubbet igennem med den øverste hånd.

Hvis man sammenligner med den tredje kursusdag, hvor jeg første gang mødte de to roere på vandet, var der sket kolossale fremskridt. Selv om det, set fra et instruktørsynspunkt, ikke altid virker sådan, har de åbenbart hørt efter. Der var masser af overskud til at fortælle historier og holde udkik efter de mange sejlbåde samtidig med, at pagajen kørte sine tag. Vi har også i år set kursusdeltager, der ikke var i stand til at multitaske.

Sammen med mine to følgesvende påtog jeg mig det meget betroede hverv at få ild i grillkullene, så de var klar til klokken 20, hvilket betød, at vi returnerede efter et kort ophold i Slusen. På den korte tid vi havde været i Slusen, havde antallet af sejlbåde i Kattinge Vig fordoblet sig, og der var en jævn indadgående trafik af sejlbåde, der blev luftet i anledning af Sankt Hans aften. I kombination med en let vind fra nordvest betød det, at turen over fjorden blev lidt mere spændende end forudset.

Victoria benyttede sig af en udspekuleret taktik med skiftevis at koncentrere sig om at holde balancen, når bølgerne var store, for lidt senere at ro som en gal, når de var små. Min anden følgesvend roede mere konstant, og det gik fint, indtil vi var midt på fjorden, hvor han lavede en dobbelt fejl, idet han også slap sin pagaj. Inden jeg havde fået samlet pagajen op og fået makkeren i båden, kom der en flink sejler forbi, for lige at høre, om vi havde problemer. I mellemtiden var Victoria i sikker stil nået i havn, og hun stod klar til at hjælpe en våd roer, da vi kom ind.

Det først jeg gjorde, da vi kom op i klubhuset, var at finde grillkullene og de to grillstartere frem, så Victoria kunne aflægge prøve i tænding af grillstarter. Til hendes store overraskelse bestod hun, og vi ser frem til at hun kommer forbi til næste del af grillkurset, som kører hver anden torsdag.

Karl

Alle foto i bladet er leveret af den faste hof leverandør Finn R. Det er op til læserene selv at gætte hvilke fotos der er fra Spreewald, Vikinge Svøm og Instruktionen. Redaktionen overvejede at anonymiserer den ondsindede instruktør der forsøger at vippe de nye i baljen, men softwaren drillede.

Vikinges Svøm

Den 27. juni afviklede Roskilde Svømning for anden gang stævnet Vikinges Svøm med 180 deltagende svømmere. En svømmetur på 2,5 km startende fra Veddelev Camping og med afslutning i Museumshavnen i Roskilde. RFK deltog med 7 kajaker, hvis opgave det var at holde øje med, at svømmerne havde det godt, og at de blev inden for den afmærkede rute. Det sidste var ikke altid lige nemt. På trods af, at Hanne R. viste vej, og at Domkirken stod klart synligt ved målet, og at der var store røde bøjer undervejs, var der mange, der prøvede at forlænge turen ved enten af svømme nord- eller sydpå. Enkelte var så opsatte på at få ekstra kilometre, at der på samme tid skulle en kajak, en motorbåd og en gummibåd til for at lukke af, så de ikke forsvandt helt ud af fjorden. Alle deltagere, på nær en journalist fra Roskilde Dagblad, gennemførte. Hans nærdødsoplevelse kan læses i avisen, der ligger i klublokalet.

Finn Roer.

PS. Udover Finn R og Marlis deltog Frank, Tom, Aksel, Finn P og Hanne. Der er plads til flere til næste år og hvis de igen lokker med frokost er der yderligere en grund til at deltage som hjælper. Det vides ikke med sikkerhed om Finn's problemer med vildfarende svømmere, skylds problemer med at få en hvis Lasse Jensen til at lytte til hvad far og mor siger. Hvorom alt er så klarede søn- niken turen til Roskilde på 53 minutter, havde han nu bare taget en kajak kunne det jo være klaret på den halve tid.

RED



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.



Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 23213453
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

Torsdagsgrill i ulige uger. Når vi har været ude at ro, tænder vi grillen, hver anden torsdag resten af sommeren, næste gang er den 22 juli. Så tag jeres egen mad og drikkevarer med, og spis sammen med andre fra klubben.

Klubtur til Tåsinge 13-15 august. Vi tager til det sydfynske øhav og slår lejer på Vindbyøre Camping på Tåsinge beliggende direkte ned til Svendborgsund. Check evt. det spændende ro vand på Google Earth ved at søge på "Vindebyøre Camping", eller pladsens hjemmeside www.vindebyorer.dk

Der er desværre ikke mulighed for at booke hytter på forhånd da de som udgangspunkt udlejes på ugebasis i højsæsonen, men der er reserveret teltplads. Tilmelding inden den 8. august på opslag i klubben.

Tour de Gudenå den 11.&12. september.

Der er som sædvanlig bestilt plads på vandrehjemmet i Silkeborg, og traditionen tro er menuen lørdag aften selvfølgelig det legendariske ristaffel. Af hensyn til reservationen på vandrehjemmet så tilmeld jer snarest muligt, se opslag i klubben (det kommer nok snart). Se nærmere på www.tourdegudena.dk

25. september: Mølleåens Blå Bånd. Hvis man har lyst til at ro en tur på Vejle Sø, Furesøen, Mølleåen og Lyngby Sø, er det en oplagt mulighed.

Se nærmere på www.lyngby-kanoklub.dk/lk_hovedsider/staevner.htm