

Roskilde Fjords Kajakklub



**Brinchhjemmet, Strandvejen 18
Veddelev
4000 Roskilde**

Sommer 2007

Wesser Marathon	2
Langs flotte klinger på Røsnæs	3
Klubtur til Skyttehuset	5
Veddelev Dolphin Tours	6



Wesser Marathon 4-7 maj

Da vi (Aksel, Finn, Tom og undertegnede) tidlig fredag morgen den 4. maj (Store Bededag) mødte op ved bådskuret, var de første klubmedlemmer på vej over fjorden. Vi var stærkt fristet af solopgang over den spejlblanke fjord, og det var med lidt ærgrelse, at vi begyndte at læsse kajakkerne på bilerne. Inden halv otte var vi på vej mod syd, og da vi nåde til Rødby, havde Finn samlet en blaffer op (Hanne). Det gik fornuftigt på Autobahn, idet vi kun mødte et par køer, og vi ankom til Hann-Münden (20 km før Kassel) ved 4-tiden.

Da vi havde fået os installeret på plænen ved Mündener Kanu-Club med udsigt over Fulda, var det på tide at få kajakkerne i vandet. Det blev dog kun til en lille sød aftentur på 8 km, inden sulten og tørsten meldte sig og vi måtte en tur op i middelalderbyen for at finde en øl.

Lørdag formiddag legede jeg turist og besøgte Tillyschanze, hvor der er en glimrende udsigt over byen og floderne. Imens flyttede Tom og Finn min bil til Holzminden. Om eftermiddagen roede vi op ad Fulda på en lille opvarmnings tur, med viden om at min bil var parkeret 80 km væk sparede jeg lidt på kræfterne og vente om efter 9,5 km. De andre skulle dog lige en tur omkring det næste sving, men de kom dog hurtigt retur. Om aftenen gik vi på restaurant i rådhuskælderen og fulgte den lokale skik i spargel sæsonen med øl til.

Søndag morgen var vi oppe før en hvis herrer fik sko, på og efter morgenmaden satte vi de 4 kajaker i vandet (Finn og Hanne i en toer) og roede stille et par km ned ad Fulda til udkanden af Hann-Münden, hvor den mødes med Werra og Wesser officielt begynder. Jeg lagde forsigtig ud, og medens morgentågen lettede steg mit humør (godt hjulpet af en god medstrøm) og efter 35 km var jeg sikker på, at jeg kunne nå til Holzminden. Efter en kort pause ved delmålet i Beverungen var der jo kun 27 km tilbage, men jeg må indrømme, at der blev længere og længere mellem afstands markeringerne på de sidste kilometer. Som lovet heppede de andre på mig de sidste meter, og mindre end 5 minutter efter havde jeg en meget kold øl i hånden.

Næste formiddag kørte vi smertefrit hjem og landede i Roskilde hen ad 5-tiden. Da vi læssede kajakkerne af var jeg (og min popo) meget taknemmelig for at Finn J. havde taget min instruktion af nybegyndere samme aften.

Karl

Klubbladet som pdf.

Til information kan det oplyses, at numrene for det sidste år af klubbladet nu ligger på klubbens hjemmeside. Så hvis man vil se det i farver, kan det anbefales at besøge klubbens hjemmeside.

Langs flotte klinter på Røsnæs

En kajaktur rundt omkring spidsen af Røsnæs byder på imponerende klinter, sjældne planter og masser af fugleliv.

Allerede i udkanten af Kalundborg på vej ud mod Røsnæs-spidsen fornemmer man landskabets kuperede karakter. Kender man lidt til istidens gletchere, er det ikke svært at se hvilke kræfter, der har skubbet de store morænebakker op til det imponerende landskab, som jeg snørkler mig igennem med min kajak på taget. Fra bakketoppene er der ind imellem panoramaudsigter til Kalundborg Fjord og Kattegat, hvor man aner konturerne af både Sejerø og Samsø ude i det fjerne. Kører forbi flere gravhøje undervejs, mens jeg nyder det fredelige og varierede landskab.

I den lille hyggelige landsby Ulstrup drejer jeg til venstre ned til en lille anløbssplads, hvor jeg sætter min kajak i vandet. Vejrudsigten har lovet klart vejr og næsten ingen vind, så jeg har næsten havblik, da jeg starter på en 14 kilometer tur rundt om den yderste spids af Røsnæs-halvøen.

PLASTISK LER - I starten har jeg almindelige marker på min styrbordsside, men det varer ikke længe, før landskabet stiger dramatisk. I første omgang med tilgroede skrænter, som brat går over i næsten lodrette klinter med spændende lag af plastisk ler, som blev dannet for mere end 50 millioner år siden. Ind imellem veksler disse rene lerlag med smeltevandsaflejringer af grus og småsten, som igen omkranses af moræneaflejringer med et mere rodet grundmønster. På grund af den store vanddybde kan jeg komme helt tæt på kystlinien, så jeg på nært hold kan aflæse alle de geologiske formationer. Der er dømt langsom padling i denne fantastiske naturkulisse!! Også fordi der hele tiden skal holdes øje med store undersøiske kampesten, som uventet dukker op under havoverfladen. Mit blik spotter også de mange smukke strandsten og ledeblokke, som ligger massivt foran klinten. Mange af dem rene kunstværker i et væld af farver og former.

VINDEKILDE OG GRIMSDALEN - Et af de eneste uberørte overdrev i Danmark ligger i Grimsdalen. Her har der været for stejlt til dyrkning af landbrug. I stedet har kvæg i århundreder afgræsset området, således at kun de mest hårdføre buske som slåen, hunderose og hvidtjørn har kunnet klare sig. Da Røsnæs er et af de tørreste steder i Danmark, finder man på bakketoppene en steppevegetation med sjældne planter som soløje, timian, markbynke og knoldet mjødukt. Har man en lille kikkert med, kan man opleve en masse sangfugle i det vindomsuste krat.

DEN FLOTTE UDSIGT FRA BAVNEBJERG - Kikker man ud over havet, er der

mulighed for at se en stor del af Danmarks måge- og andefugle ofte i flotte formationer lige over havoverfladen. Gravænder, skalleslugere og edderfugle er hyppige gæster på de kanter. Selv har jeg flere gange set sæler og marsvin fra kajakken.

Et godt sted at holde en hvilepause er lige efter Bavnebjerg, hvor der er en grovkornet sandstrand til at hale kajakken op på. For at få rørt benene lidt er det en rigtig god ide, at bestige bakketoppen, hvor man har et helt eventyrligt view ud over det yderste af halvøen. Med fyret lige i midten af synsfeltet kan man i klart vejr tydeligt se det meste af Samsø og en del af Østjylland. Lader man blikket gå på opdagelse mod venstre, er Storebæltbroen synlig plus det meste af Nordfyn. Jeg tror ikke, der er flottere udsigter i hele kongeriget!! Prøv selv! Ror man turen i eftersommeren, kan man i tilgift se svævene flokke af musvåger. Det er et majestætisk syn.

RUNDT OM FYRET - På vej ud mod fyret passeres det smukke fiskerhus med den tilhørende skanse, som blev brugt som forsvarsanlæg under englandskrigene 1801 og 1807. Herfra har der også i gamle dage været sejlskibsforbindelse til Samsø. Det er nu familien Lawaetz, som har huset til fritidsbrug. Det er også denne familie, som siden 1866 har ejet Røsnæsgården, indtil staten i 1964 overtog gården og fredede hele Røsnæs-spidsen. Nu bruges gården til naturskole af Kalundborg Kommune.

Jeg nærmer mig nu fyret, mens jeg stille og roligt glider forbi den smalle fyrskov, hvor mange af træerne er bøjet af den kraftige vestenvind. Ud for selve fyret er der et farligt rev, man skal passe på. Specielt fordi der ofte er ubehagelige krydsbølger, der slår sammen over en række af store kampesten. Men ovre på den anden side er der igen "forudsigelige" bølger og et flot kig ned langs halvøens nordlige kystlinie. Selv om skrænterne her ikke er ligeså spektakulære som på sydsiden, så er det en afvekslende strækning med et mix af rullestensstrande, småskove og mosehuller.

GODE RÅD - Har man ikke mod på at kajakke hele vejen tilbage, kan man sagtens gå fra Nyby til Ulstrup og hente bilen. Er man til en lidt længere tur, kan man pakke kajakken med telt, kogegrej og proviant og starte kajakturen i Kalundborg evt. med udgangspunkt ved roklubben. I Skanseskoven nedenfor Røsnæs Naturskole er der en lejrlplads med 2 shelters. Der er meget læ på pladsen og en flot udsigt op mod gården og de store morænebakker. Turen ud til spidsen er på ca. 16 - 18 kilometer. Tjek i øvrigt vejrudsigten. Det er bedst at ro, når der loves svag vind. Ved nordenvind er det bedst at ro på sydsiden og omvendt ved søndenvind. God tur. Jeg håber mange vil prøve Røsnæs-turen!

Per Thorsen

Ps. Forsidebilledet viser Per ved fyret.

Klubtur til Skyttehuset fredag den 15 juni

Vi var små 30 personer, der drog mod Silkeborg på årets Sverigestur, nåh nej vi må hellere kalde det en klubtur. Jeg var blandt de første, der ankom til den naturskønne campingplads, der ligger ned til Gudenåen over for Svejlbæk, lige for enden af Julsø. Sammen med Arne og Frank roede jeg en tur ned omkring paradisoerne, undervejs stødte vi på Mads og Per Sidebølge, med 14 km på Franks GPS var vi klar til en øl inden aftensmaden. Efter lidt forvirring om, hvem der skulle bo hvor, fik vi aftensmad i Cafeteriet som serverede gullasch med kartoffelmos. Da flere først på aftenen havde udtryk bekymring for min stemmes tilstand, indledte jeg efter nogle øl en profylaktisk behandling irsk kaffe.

Det havde tilsyneladende en gavnlig virkning, for min stemme lød meget bedre næste morgen. Efter morgenmaden var vi en større flok, der roede ud på Julsø i strålende regnvej! For at forøge stemningen udrød Søren og undertegnede, til resten af flokkens forundring, i jubelscener, da vi så et glimt at tårnet på Himmelbjerget gennem de lavthængende skyer, men da det fantastiske syn åbenbarede sig igen sluttede det meste af flokken sig til jublen. Da vi vente om i Ry, roede halvdelen direkte tilbage, mens vi andre roede ind på Knudsø. Efter 25 på GPSen kom vi tilbage til campingpladsen lige til frokosttid (jeg havde nøglen til brødet).

Hen på eftermiddagen fandt Tom og undertegnede tørt rotøj frem for lige at checke om vandrehjemmet i Silkeborg ligende sig selv. Mens vi sad på mållinien for første etape af Tour de Gudenåen, kom Finn og Martin farende. De satte dog farten ned, så jeg også kunne følge med på tilbageturen, hvor det stort set var holdt op med at regne. Vi troede, vi var alene i brillerne, men det viste sig at adskillige af klubbens medlemmer havde fundet ind i dette skønne vand med de mange bænke (det er dog uklart om det var kyssebænke, ølbænke eller udsigtsbænke). Da Finn og Martin lige skulle ned til paradisoerne kom GPS'en op på 21. Jeg kom dog voldsomt i stødet, og glemte helt min træthed, da jeg skulle i bad, kombinationen af elektronisk-dørlås, regnvej og våd kajakroer, fik adskillige klubmedlemmer til at råbe meget højt.

Da vi ikke var helt sikre på vejret, rejste vi i bedste spejderånd den hidtil største og højeste overdækning, hvor vi stillede borde og stole op. Susanne gik i gang med at marinere de to oksefiler, mens andre hjalp med salaten. Efter en tur på (gas)grillen smagte kødet herligt, og der blev da også til lidt skålen for kokken. Af en eller anden årsag (rødvin?) fik jeg åbenbart ikke gennemført den profylaktiske behandling grundig nok, for næsten morgen lød min stemme temmelig rusten.

Sammen med Finn, Tom og Christian roede jeg om søndagen ud på en smuk 25 km lang tur rundt om Silkeborg via en godt 500 m lang overbæring mellem Almind Sø og Ørnsø.

Så vidt vides, fik, vi kun vore egne kajakker og pagajer med hjem, selv om vi hele weekenden delte pladsen med Viking fra Århus.

Karl

Ps. Tak for turen Martin - var det Sønderborg til næste år?

Veddelev Dolphin Tours

Den 15. april kunne man læse, at delfinen i Roskilde Fjord var død. Delfinen havde været en såkaldt rissosdelfin, som normalt lever i de subtropiske og varmt tempererede oceaniske havområder, hvor den lever af blæksprutter. Den kan blive op til 3,5 meter lang og veje op mod 350 kg og kan kendes på det runde hoved og den arrede overflade.

Marlis og jeg var så heldige, at møde delfinen to gange, mens vi var ude at ro. Første gang vi mødte den, var en eftermiddag, hvor vi var på vej over fjorden for at ro ind i Kattinge vig. Delfinen opsøgte os som om den lige skulle se, hvad vi var for nogle. Med sine 3,18 meter og ca 300 kilo var det en stor krabat, som pludselig begyndte at svømme rundt om os. Vi var i starten noget nervøse for, hvad der ville ske, men vores nervøsitet var ubegrundet, for den opførte sig som om den godt viste, at vi var nogle skrøbelige skabninger, som den skulle være lidt varsom med. Så den puffede, skubbede og gnubbede sig ganske forsigtigt op af kajakkerne, mens vi fascinerede sad og så på dens leg. Jeg kan dog roligt sige, at pulsen stiger markant, når man mærker, at den ligger bag en og skubber uden at man kan se, hvad den har gang i. Ind i mellem lagde den sig ved siden af kajakkerne og kikkede op på os som for at se, hvad det var for nogle der sad der oppe. Når den gjorde det, kunne vi samtidig klappe den på hovedet eller røre den på ryggen og finnen. Efter ca. 20 min blev den desværre træt af vores selskab, dykkede og forsvandt. Det var en kæmpe oplevelse, som vi var blevet helt høje af. Det kunne vist også mærkes på os, da vi kom i land og mødte andre fra klubben, der skulle ud at ro. Vores genfortælling af mødet mindede vist mest om en god lystfiskerhistorie med et afslappet forhold til sandheden, for armene kunne næsten ikke blive lange nok, da vi (jeg) fortalte, hvor stor delfinen var.

Anden gang vi mødte den, var den efterfølgende eftermiddag, hvor vi var roet ned til Roskilde Havn. Vi mødte nogle roere i havkajakker og spurgte, om de havde set delfinen. Jo da, den svømmede rundt nede ved Sct. Hans bugten. Vi tog chancen og roede derhen, og endnu engang fik vi kontakt med den. Denne dag var den dog mere interesseret i at udforske en robåd fra Vikingemuseet. Den kom dog alligevel hen til os for ligesom at hilse endnu engang. Denne

gang havde jeg kamera med og fik taget nogle billeder af den, mens den svømmede rundt mellem os. Billederne kan I se på klubbens hjemmeside. Efterhånden blev den træt af selskabet, dykkede og søgte længere væk, og vi lod den være i fred.

To dage senere kunne vi så læse, at den var fundet død i Lejre Vig. Da den blev obduceret viste det sig, at den var død af underernæring, og at den højst sandsynligt ikke havde spist den sidste måned inden den døde. Det var en trist, men også forventelig afslutning på dette eventyr. Men inden den døde, tror jeg, at den har givet mange folk en kæmpe, oplevelse som de sent vil glemme.

Hvis I vil læse mere om delfinen, dens artsfæller og dens besøg i Roskilde Fjord så kan I enten se på www.hvaler.dk eller www.skovognatur.dk/Nyheder/200307_Delfin.htm

Finn J.

Superinstruktør søndag den 10. juni

Det var heldigvis lykkedes Martin, at få fat på en ekstra instruktør fra DKF, så der blev tid til at give alle de cirka 20 fremmødte en individuel instruktion. Efter en omgang teori holdt de to superinstruktører skarp udkik, mens vi roede en tur i Gadekæret og Slusen i det perfekte vejr. Undervejs blev de små og store fejl i rostilen, som de fleste af os har, kommenteret og forsøgt rettet. Efterfølgende var der lidt mere teori inden, vi gik ombord i den frokost, som Martin havde arrangeret. Så hvis man i den nærmeste fremtid ser enkelte klubmedlemmer udføre mærkværdig stilarter i forbindelse med roning, skyldes det ikke nødvendigvis solstik. Måske er de bare i gang med en af de øvelser, vi fik af superinstruktørerne.

Sankt Hans aften lørdag den 23. juni

Helt i tråd med traditionerne bød Sankt Hans aften på en rotur fulgt af grill i klubben for de omkring 30 fremmødte. Vi var færdige med opvasken og i gang med kaffen, da fakkeltøget kom forbi klubhuset, og vi fulgte som sædvanlig med til grundejerforeningens genskabte sankthansbål (det oprindelige bål gik på mystisk vis op i røg ugen før). Med en flot solnedgang i baggrunden var det bare at nyde bålet og den gode stemningen og de velvalgte ”bakke”sange. Bagefter gik vi tilbage til klubhuset for at nyde den sidste rødvin og hygge videre, inden vi omkring midnat aftalt at vi ses i morgen klokken 10. Søndag morgen kunne det konstateres, at løftet holdt for adskillige klubmedlemmer.

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
Karl@lundbeck.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Tegninger med religiøst indhold og andre ikke kajakrelaterede emner optages ikke, med mindre der er akut stofmangel.

Bestyrelsen:

Formand: Finn Petersen	43717113
Kasserer: Aksel Hadberg	46367384
Best.medl. Mads Jakobsen	46359015
Best.medl. Tom Søndergaard	46590245
Best.medl. Martin Lorenzen	46731463

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv.

Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere.

Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

26. august klokken 10. Arbejdsdag. Hvis man gik glip af arbejdsdagen i foråret eller har lyst til at give en hånd med, kan det afsløres, at kajaksåret skal males. Klubben giver frokost og sponsorer sikkert en enkelt ølpause.

8-9. september. Tour de Gudena.

Finn har som sædvanlig bestilt plads på vandrehjemmet i Silkeborg, og traditionen tro er menuen lørdag aften selvfølgelig det legendariske ristaffel.

Til 40 års jubilæet bør vi selvfølgelig have deltagere fra årets instruktionshold med, og hvis nogle af de nye skulle synes, at Marathon (120 km) er lidt i overkanten kan den lidt kortere Classic (58 km) anbefales.

Hold øje med opslag i klubben. Se nærmere på www.tourdegudena.dk



22. september. Mølleåens Blå Bånd. Hvis man har lyst til at ro en tur på Vejle Sø, Furesøen, Mølleåen og Lyngby Sø er det en oplagt mulighed. Tal med Finn.

28.oktober. Standerstrygning. som sædvanlig med roning, champagne, sang, tale af formanden og kokostoppe.