

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Sommer 2008

Susåløbet	2
Verdens ende	5
Sankt Hansaften	6
24 timers kajakstafet	6
Kontingent	7
European Paddle Pass	7



Susåløbet - 17. maj 2008

Der hang et fint opslag om tilmeldingen til Susåløbet på døren til vores nye dejlige klublokale. Det lød lidt spændende. Kan man ro 38 km i starten af sæsonen? Lidt spændende var det, også fordi ingen havde skrevet sig på. Så, hvad var det nu for et løb??? På trods af det ukendte meldte Finn Roer og jeg os til turen. En dag blev jeg ringet op af Mikkel Balle, som for det første ville ro med og for det andet ville stå for den videre procedure for at komme til at deltage i løbet.

Det viste sig også, at Arne Munther ville med. Fedt, så var vi 4. Ikke mange, men trods alt 4 fra RFK, hvilket viste sig til sidst at pynte meget godt. Vi eksisterer!

Der var flere distancer i løbet, Mikkel og Arne skulle ud på den 31 km lange distance, og Finn og jeg vovede os ud på de 38 km.

Med god proviantering hjemmefra satte vi vores både i vandet ved Vangstrup. ”I vandet” var måske så meget sagt, det var nok nærmere på åbunden vi placerede bådene. For åen havde efter en 4 ugers tørkeperiode ikke meget vand lige på dette sted. Dette er åbenbart noget der er kendetegnende for Susåløbet. AHA!

Der var 24 både, en del havkajakker og få turkajakker, til starten. Jeg befandt mig trygt bagerst i feltet, oplevelsesfeltet! Endnu ikke spoleret og konkurrencemindet.

Der gik en hel del kilometer før jeg fik lært ikke at tage de gode, dybe og lange 'fjord – ro – tag'. For det meste skulle man nemlig her ro med meget meget lav pagajføring, pga. den lave vandstand og den dermed forbundne nærkontakt med bevoksninger i og på åen. Jeg var tæt på at kæntré flere gange. Fart kunne man heller ikke få på, for så var der lige pludselig et sving og så endnu et osv.. Jeg tænkte kun på, at det var nok derfor, at så få ror med på dette løb, og jeg følte helt klart at jeg havde taget munden for fuld med de 38 km. Det virkede som om, at det ville blive meget langt, hvis det skulle fortsætte sådan.

Men mine bekymringer blev gjort til skamme, for der var et oplevelsesrigt løb forude. Finn var kommet godt af sted og var nu mellem de første roere.

Imens han piskede af sted, så jeg en lille kalv, der kæmpede forgæves for at komme op ad den stejle åbrink, som den var faldet ned af. En gut i en havkajak var hurtig til at springe ud af sin kajak og slæbte den lille forkomne kalv op på marken til sin mor, imens reddede jeg hans kajak fra at suse videre ned ad åen.

Denne 'makkerredning' viste sig at give et hæsblesende følgeskab helt til mål. Gutten, der hed Thomas Kolbe og kom fra NKC (Næstved kajak club), viste sig at være enormt stedkendt og blev på den måde både kultur- og naturguide for to andre roere og mig.

Således gik det til, at jeg fik nys om lidt lokal historie: Donald Smith, en pilot fra RAF, blev den 21.4.1943 skudt ned med sit fly over Kongsmark. Han var den eneste af besætningen på 7 der overlevede. Han skjulte sin flugt ved at grave sin faldskærm ned og derfor vidste tyskerne ikke, at han havde overlevet flystyrtet. Hans flugt gik til fods tværs over Sjælland fra gård til gård for til sidst at blive hjulpet over til Sverige af nogle folk fra modstandsbevægelsen. Og hvordan kom han så til Sverige? Meget apropos Susåløbet så foretog han den sidste strækning i en kajak sammen med en ung kvindelig politikadet, der også var på flugt. Donald levede i Canada og døde 1998. Han ønskede at hans aske skulle sættes ned ved siden af hans besætnings grav ved Svinø. Donald Smith var den første allierede pilot som undslap fra det besatte Danmark. Hvert år den 4. maj bliver der holdt en meget smuk og storslået mindehøjtidlighed for alle de faldne allierede piloter ved Svinø. Susåen løber igennem 2 kirkelandsbyer Næsby og Vester Broby. Det er her man finder Danmarks mest tæt liggende kirker. Det kan godt være at der havde været nogle skærmysler :-).

Ved Næsby bro skulle Mikkel og Arne starte, i forbifarten spejdede jeg efter dem, men så desværre ikke noget til dem. Efter Næsby var åen bredere, og der kunne også komme mere fart over bådene. Nu begyndte det at ligne noget.

Endelig kom Tystrup Sø, så var ca. 1/3 af turen tilbagelagt. Søen viste sig med små sidebølger, men nok sidebølger til at jeg skulle koncentrere mig, mens makkerne i havkajakkerne indtog deres frokost i ro og mag. Hm, jeg valgte ikke at forpleje mig med andet end væske, for tiden gik jo. Og jeg skulle nødig miste tid på at spise. Således blev trim-ruten for mig en konkurrence rute, for herrerne i følgeskabet mente, at jeg nok blev den første kvinde i mål. Ja, det var jo noget at gå efter.

På søen så vi en fiskeørn, hvilket, i bar beundring for denne prægtige fugl, førte os over i den forkerte side af søen, så vi måtte ro tilbage og lægge ekstra mange meter med gode sidebølger til vores 38 km.

Overbæringen ved Holløse Mølle kom meget senere end jeg havde forstillet mig. Men den kom, og der røg et par müslibar ned. Det var godt at jeg valgte at holde en lille pause dér, for dagens største udfordring viste sig snart at dukke op. Den lå lige rundt om hjørnet og var ca.

12 km lang!

Efter at have sat bådene i vandet igen, fik jeg at vide, at der kom et skarpt stenbesat sving lige under / efter broen. Jeg fulgte meget nøje anvisningerne om roningen i venstre side dette sted og vupti, så ramte jeg ind i en stensætning, med larm og rabalder, hvilket ikke lød særlig rart. Til og med var jeg også ved at kæntre for øjnene af tilskuerne på broen. Jeg klappede og baskede rundt med pagajen som en vild and for ikke at sluge sten, fisk, vand og hvad der ellers var. Således fik jeg rettet mig op, lod som ingenting og roede videre. Ja videre gik det lige ind i den næste skrænt, for mit ror var gået i stykker og havde sat sig fast i skroget. Der var intet at gøre nu, løbet var kørt. Måske var der endda kommet hul i skroget.

Første kvinde - det kunne jeg skyde en pil efter. Det var ret møjsomt at ro videre, og tanken om at lægge båden i siden af åen var vældig nærliggende. Naturen kunne ikke nydes i samme stil, ej hellere alle de overdådige herregårde med deres smukke parker, som vi passerede lige på denne strækning. Men endnu var jeg ikke blevet overhalet af én af mit eget køn. Dette nærrede mig og gjorde underværker. Roret fik nogle tæsk, pagajen nogle pisk og lige pludselig var turen færdig. Båthorn og mållinjen var agterud, og dér stod Finn, klædt om og med kaffe i hånden. Hvor længe havde jeg egentlig været undervejs, siden han kunne vise sig i den mundering? Men pyt, nu var jeg glad for at være kommet i mål med min ødelagte båd, og det uanset om jeg var den første kvinde eller ej. Snart kom Mikkel i mål i en super flot tid og kun lidt senere dukkede Arne op.

Det viste sig at Finn havde roet så stærkt, at han fik en bronze medalje ved medaljeoverrækkelsen for den lange trim-rute. Så kan jeg bedre forstå ,at jeg ikke så ham undervejs og at han havde kaffen klar, da jeg kom i mål. Ja og hvad min indsats angik, så blev jeg virkelig den første kvinde i mål, men der var ikke priser til denne kategori end ikke en lille bemærkning om gerningen. Øv og atter øv :-).

Jeg var helt klart dybt fascineret af dette løb. Den smukke og varierende natur, de mange dyr langs bredden giver et utroligt storartet og harmonisk indtryk af ét af vores skønne rovande og er absolut en tilmelding værd. Susåløbet kan kun anbefales, selvom det er tidligt på sæsonen - også selvom arrangørerne tager det lidt for bogstaveligt med ligestilling på løbets distancer.

Uofficiel kvindeligt vinder af den laaaaange trim-rute, *Marlis Jensen* ;-)

Det kan for de særlig interesserede oplyses, at de skal beholde solbrillerne på, da skaderne på Telekom Lynet kunne klares ved at Finn J bøjede roret tilbage. Forside billedet viser Mikkel der lige har passeret målstregen. *Red.*

Verdens ende 13.-15. juni

I forbindelse med kajakklubbens årlige sommertur havde Martin, som gammel roer fra Sønderborg, arrangeret en god tur. Han havde skaffet os en god aftale med Sønderborg kajakklub, om at vi kunne låne klubhuset og slå teltene op på plænen ved verdens ende, mindre end 10 m fra Alssund. Med børn og det løse var vi en 30 stykker fra klubben, der i løbet af fredagen havde begivet os til denne ”afkrog” i det Sønderjyske. Umiddelbart virker adressen verdens ende lidt malplaceret, det ligger i Sønderborg cirka 1,5 km nord for Sønderborg slot.

Med hensyn til maden havde han også truffet en aftale med Slagter Franke (en institution på de kanter) så der vankede Ringgridderpølser på grillen fredag aften.

Det eneste der havde kikset lidt for Martin var timingen, han skulle have valgt weekenden før, hvor vejret var bedre, og hvor der ikke var instruktion i kajakklubben. Med hensyn til vejret så blæste det en kvart pelikan fra vest det meste af weekenden og i forbindelse med bygerne steg vinden til en ½ pelikan. Heldigvis var det en smal sag at ro de par hundrede meter over Alssund og komme i læ af Jylland og så ellers følge kysten. De tre ture jeg havde fulgte alle dette mønster, selv om det var en udemærket rute var det dog lidt ærgerligt, med tanke på hvad der gemmer sig af spændende vand- og landskaber uden for Alssund. Det at vi var løbet ind i en weekend med instruktionskursus, betød at vi ikke havde adgang til køkkenet i klubhuset når de nye stakler havde teoritimer. I Sønderborg forgår instruktionen som et weekendforløb startende fredag eftermiddag og inden søndag eftermiddag forventes ”staklerne” at bestå entringsprøverne og ro små 40 km, med en tilhørende aften skulle de gerne ende på 50 km. Herefter bliver de frigivet med begrænset tilladelse til at ro på Alssund.

Som instruktør kunne man selvfølgelig ikke lade være med at følge lidt med i, hvordan de gør det i Sønderborg, og jeg fik da også snakket lidt med et par af instruktørerne. Vi kunne godt lære noget af den systematiske måde de laver teoriundervisning på og det at de anvender video og billeder i undervisningen. Jeg bemærkede også, at alle klubbens kajakker var mærket med mærkater i 3 farver grøn, gul og

rød alt efter, hvor svære de var at ro.

Om søndagen var jeg en af de sidste der stod op, men det hænger selvfølgelig sammen med, at jeg var blandt de 3 sidste der gik i seng, der skulle jo være tid til at smage på rødvinen og en enkelt (irsk)kaffe. Yderligere er det selvfølgelig sådan, at når man, på trods af at man er stille og har helt styr på det med teltbardunerne, får skyld for at vække de andre ved 3 tiden, har man lov at sove længe.

Vi fik også, trods bygerne, roet en fin tur på Alssund om søndagen, og da vi lidt i frokost kom tilbage til Sønderborg, var det blevet tørvejr. Blæsten gjorde, at teltene hurtigt tørrede, og jeg tror at det lykkedes de fleste af os at få pakket teltene ned, mens de var tørre.

Tak for turen, hvor skal vi hen næste år? *Karl*

Sankt Hansaften 23. juni

Som bekendt var vejret ikke med os Sankt Hansaften og da det blæste en hel pelikan fra vest, var der ikke den store lyst til en rotur inden grillen blev tændt. Som sædvanlig stod begge grillene lige uden for døren på verandaen, hvor der var så meget læ, at Finn måtte bruge et stykke pap som vifte for at få ordenlig gang i grillene. Han havde bare behøvet at flytte dem et par meter, men det var selvfølgelig forbundet med risiko for at grillkullene var blæst væk.

Med omkring 30 deltagere var der i perioder trængsel ved grillene og det endte med at formanden måtte skåle uden at alle var ved bordet. Aftenen udviklede sig til hyggeligt skifteholds grillning, så man også (med et glas i hånden) fik snakket med dem ved det andet bord.

Da det var ved at være tid for Sankt Hansbålet var der flere af dem, der havde vindtætte frakker med, der begav sig hen af stranden. Men den tur kunne de nu godt have sparet, ”tøsedrengene” fra grundejerforeningen aflyste bålet. Med en vindstyrke på en pelikan ude fra fjorden og tørt græs bag standen er det måske forståeligt nok. *Karl*

24 timers kajakstafet 28. –29. Juni

Vi var fem (Mikkel, Martin Aksen, Frank og undertegnede) der havde allieret os med Neptun fra Amager til 24 timers løbet i Hvidovre. Det var meget spændende og vældigt hyggeligt at møde så mange fra andre klubber. Der deltog i alt 5 hold, som hver skulle holde 2 kajaker i vandet, og det endte med en meget spændende finale, hvor Sundby og vores hold, måtte ud i omroning for at få afgjort, hvem der vandt den

kajak der var på spil. Desværre var det Sundby som endte med at vinde. Hvidovre kajakklub havde lavet et meget fint og godt arrangement med levende musik, mad og rigtig god konkurrence. Der var mellem alle deltagerne enighed om, at vi alle kommer igen til næste år, og hvem ved måske kan vi selv stille et hold. *Finn P*

Læs mere på <http://www.24timerkajak.dk>

Kontingent

I foråret overførte Roskilde Bank håndteringen af kajaklubbens kontingent-opkrævninger til PBS. I den forbindelse er der desværre nogle rettelser til medlemslisten, der ikke er kommet med, og dette har medført, at enkelte medlemmer ikke har fået kontingent-opkrævning for 2008. Jeg har identificeret de pågældende medlemmer, og når jeg har fået rettet fejlene vil de få fremsendt kontingent-opkrævning. Da systemet er nyt for mig ved jeg ikke præcis, hvornår jeg har fået foretaget rettelserne og fremsendt opkrævninger. *Aksel*

European Paddle Pass

Dansk Kano- og Kajak Forbund har fra sæsonen 2008 introduceret den fælles europæiske ordning med ”kørekort” til kajakroning. Ordningen hedder ”European Paddle Pass” (EPP) og i denne er kajakroere inddelt i 5 trin graderet efter kajakfærdigheder. Derudover er der inddeling i tur/kapkajak og havkajak.

Det almindelige niveau for en frigiven kajakroer i Roskilde Fjords Kajakklub vil være niveau 2. Fra DKF’s side er alle, der er frigivet pr. 31. december 2007 blevet tilbudt gratis tildeling af EPP niveau 2, hvis klubben indgav ansøgning herom. RFK har ansøgt om EPP 2 for alle medlemmer. Dog kan der være enkelte, hvor klubben af forskellige årsager ikke har haft alle de nødvendige oplysninger.

I så tilfælde vil vi, hvis det ønskes indhente et EPP 2 senere.

Jeg kender ikke alle detaljer om den fremtidige procedure; men fremover, skal der indbetales et mindre beløb for registrering, og så vidt jeg har forstået, skal der aflægges en prøve. Vi vil løbende vende tilbage med flere informationer. *Aksel*

Hvis du er interesseret i at læse mere om ordningen, er der mere information på http://www.kano-kajak.dk/dkf/EPP/EPP_Generelt_om_EPP.pdf

Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 46353059
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emailes til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.
Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 46590245
Best.medl. Martin Lorenzen 46731463

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere.



26 juli Amager Standpark Rundt. Hvis man ikke er på ferie er her en oplagt mulighed for at studere strandløver og badenymfer på nærmere hold. Se mere på www.amagerstrandparkrundt.dk

27 juli- 5 August Sea Challenge Fyn Fyn rund for de ambitiøse se mere på www.seachallengefyn.dk

24 august Børnedag i klubben. Helle Olsen og Lone Abbotts er i gang med at planlægge en dag for børn med kajaker, pølser og røde sodavand, kontakt en af den eller hold øje med opslag.

24 august Esrum sø trim. En lille tur på 20 km i det kønne Nordsjælland, se mere på www.kkes.dk/Staevner/KanojakTrim/Trim08Invitation.pdf

12-14 september Tour de Gudenaå Da alle kajaker kom sikkert tilbage til klubben efter sidsteårs stormvejr, er der ingen undskyldning.

Finn har som sædvanlig bestilt plads på vandrehjemmet i Silkeborg, og traditionen tro er menuen lørdag aften selvfølgelig det legendariske ristaffel.

Af hensyn til reservationen på vandrehjemmet så tilmeld jer snarest muligt, se opslag i klubben eller snak med Finn. Se nærmere på www.tourdegudena.dk

27 september Mølleåens Blå Bånd. Hvis man har lyst til at ro en tur på Vejle Sø, Furesøen, Mølleåen og Lyngby Sø er det en oplagt mulighed.

Klubbroning 18.30 hver tirsdag og torsdag samt søndag kl 10.00