

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchhjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Vinter 2009/2010

Ro-statistiken	2
Et sjovt lille løb	4
Gløggaften	5
Standerstrygningsfest	6



Ro-statistiken for 2009:

1	Finn Roer Jensen	1700
2	Marlis Jensen	1660
3	Nicolaj Skotte	1468
4	Finn Pedersen	1227
5	Steen Lyhne Hansen	1215
6	Frank Andreasen	1087
7	Bjørn Johansen	1000
8	Hanne Rasmusen	970
9	Mads Jakobsen	877
10	Helle Olsen	835
11	Klaus Rasmussen	621
12	Niels Michael Petersen	609
13	Martin Lorenzen	549
14	John Topp	534
15	Leif Hald Pedersen	513
16	Karl Vejrup	501
17	Tony Abbotts	483
18	Poul Rosenkilde Kristensen	430
19	Aksel Hadberg	408
20	John Johansen	381
21	Tom Søndergaard	340
22	Eva Gjessing	272
23	Helge Max Andersen	269
24	Jette Hagensen	253
25	Asger Max Andersen	244
26	Christian Meyer	229
27	Louise Kromann Eriksen	226
28	Martin Gundberg	209
29	Hanne Hald	198
30	Per Hansen	195
31	Henrik Madsen	194
32	Kirsten Thune	186
33	Christian Damgaard	185
34	Martin Holm Ebbesen	181
35	Marianne Sættem	171
36	Søren Olsen	171
37	Susanne Andreasen	163
38	Jesper Lund Andersen	158

39	Tom Elmer Christensen	153
40	Lone Abbotts	141
41	Anders Bo Wickmann	128
42	Björg Fie Wenzel-Petersen	120
43	Mikkel Balle	116
44	Laura Lundager Jensen	113
45	Anders Ohlsen	112
46	Stefan Bisgård	112
47	Søren Andersen	111
	Øvrige roer (17) under 100 km samlet:	512

I alt

22540

Det rakte ikke helt til en ny rekord

Da rekorden fra sidste år var på 24080 km, lykkedes det ikke at sætte en ny for tredje år i træk. Men vi var tæt på at tangere den gamle rekord fra 2007, som lød på 22990 km, så det samlede resultat er det tredje bedste i klubbens historie.

De mange kilometer er fordelt på 64 aktive roere, og der er 7 roere, der har roet over 1000 km hvilket i begge tilfælde er 2 mindre end sidste år. Der er 47 der har roet over 100 km, hvilket er præcist det samme som sidste år.

Med 1700 kilometer er det i år muligt at kåre Finn Roer Jensen til klubmester, og han er som sidste år skarpt forfulgt af sin bedre halvdel Marlis Jensen, der med 1660 kilometer er helt suveræn hos damerne. Tilykke med de flotte resultater.

Da fjorden i øjeblikket er isdækket, kniber det lidt med at få roet nogle kilometer til 2010 statistikken, men vi må jo håbe på, at foråret arter sig, så vi kan få indhentet det tabte. Ellers er der kun at sige, hæng i Marlis, på et eller andet tidspunkt lykkes det.

Karl

Som det fremgår af forsidebillede fra den 31. december er Marlis en hærdet roer der ror **helle** året.....Finn R har taget billedet efter en tur på Værbro Å.

Det kan være perfekt rovejrs på fjorden den 13. december, se bare af mine fotos på side 7 Kolonne roningen på det øverste foto skyldes, at der lå et tyndt lag is på dele af fjorden.

Et sjovt lille løb.

Den 17. oktober, i det rimeligt fredelige år 2009, bød på en ekstra sjov oplevelse: Kajakløbet ”Støt brysterne” på Furesøen - et kajakløb kun for kvinder, dvs. plus deres ”frivillige” mandlige hjælpere.

Løbet blev afholdt samme dag, som Kræftens Bekæmpelse havde den landsdækkende kampagne ”Lyserød lørdag”, hvor der bliver samlet ind til fordel for kampen mod brystkræft. Så hvad var mere passende end at stille op til løbet med min lyserøde kajak!

Med fortvivlelse måtte jeg se realiteterne i øjnene, jeg skulle deltage uden Finn Roer i dette løb. Han prøvede godt nok at mase sig på, og jeg havde mit hyr med at få ham engageret som hjælper i stedet. Han accepterede dog til sidst sin skæbne og fulgtes med mig og min lyserøde kajaks-kønhed til Furesøen.

Der var mange deltagere: Det var vist første gang, at der blev arrangeret sådan et rent kvindekajakløb. 94 kvinder var tilmeldt.

Jeg følte mig fuldstændig klædt på til løbet og kunne da også konstatere, at der ikke var andre deltagere i en lyserød kajak. Så vi to, min lyserøde kajak og jeg, vakte bare megen opsigt, og der blev da også snakket i startrækkerne om, at jeg burde have et forspring. Så kan i lære det drenge!

Da løbet blev skudt i gang, var det bare om at ro de små 4 km ned til Birk-erød Roklub og tilbage. Der blev roet i alle mulige tempi, så man kunne bare ro i sit eget tempo eller finde nogle at pludre med, hvilket jeg gjorde. Det var hyggeligt at snakke med nogle fra de andre klubber og høre deres rohistorier. Målet var på stranden ved Nord, hvor startnummeret skulle afleveres. Der var fin adgang til flere broer, men de hurtigste valgte at få våde fødder og gik i land på stranden. Selvom jeg ikke var specielt hurtig, jeg blev nr. 12, så valgte jeg også at gå i land på stranden. Og med meget lidt ynde fik jeg bugseret mig selv og kajakken på land og fik afleveret mit startnummer.

Men hvor var min hjælper dog blevet af, magen til sløvsind skal man da lede længe efter. Efter et kvarters tid så jeg Finn komme roende hen til bådebroen. Der var mange gode undskyldninger, det så for fedt ud at se alle disse kvinder ro af sted, kvinderne lavede for mange bølger så han selv fik sidebølgeproblemer i den anden ende af søen på sin egen lille rotur osv.. *(Sandheden var, at det overraskede mig, at hun kunne snakke så meget og alligevel have luft til at ro så hurtigt! Finn Roer.)*

Spørg til side. Det var et fedt lille og overskueligt løb. Finn og jeg fik også en herlig lille rotur på søen sammen, mens de sidste kvinder fra løbet kom i mål. Jeg kan kun opfordre alle kvinder i RFK til at deltage i løbet næste år. For det første går startgebyret til et godt formål, for det andet er det et lille overskueligt løb, som alle kan deltage i, især fordi Nord kan lægge ruten, så der kan ros i al slags vejr, og fordi man kan møde mange andre kvinder med

samme passion for kajakroning. Det ser også ud til, at Nord vil afholde sådan et løb i 2010. Så ses vi til løbet i 2010?

Mange lyserøde hilsner fra Marlis

Gløggaften den 26. november.

I lighed med sidste år var der lidt problemer med at få lysbilledshowet til at køre på projektoren. Men i modsætning til sidste år, hvor det var nødvendigt at anbringe klubbrillerne foran projektoren for at få et skarpt billede, var der tale om startvanskeligheder med at anvende en uvant PC med delvis ukendt software, så showet startede næsten til tiden.

Inden Asger og Helge fik rullet aftenens Sverigesshow af stablen, havde de omkring 25 fremmødte medlemmer dog nået at sikre sig et glas gløgg og et par æbleskiver. Herefter blev vi taget med på den store rundtur i den svenske skærgård, som Asger og Helge har roet tynd i løbet af de sidste mange år. Det forhold at Asger og Helge ror havkajak giver dem bedre mulighed for at lave flerdagsture, hvor de har mad, drikkevarer, telt mv. med i kajakerne. Da de også fisker fra kajakerne, lykkes det som regel at supplere den medbragte kost med friske forsyninger.

De fleste år havde det været muligt, i store træk, at følge den plan, de havde lavet, inden de kørte hjemmefra. Men der var også billeder fra det år, hvor vejrguderne var imod dem, og det blev nødvendigt at skifte fra vestkysten til østkysten efter et par dage. Der var også billeder fra en tur i den indre skærgård i form af en tur på Sveriges næststørste sø Vätteren, som har så mange øer og holme, at det udgør en helt lille verden for sig.

En meget positiv nyhed er, at Asger og Helge ikke har haft problemer med myg og knotter, idet de tilsyneladende her svært ved at klare sig i skærgården. For de læsere, der ikke er bekendt med knotter, kan det anbefales at finde sommernummeret af klubbladet fra for 2006 frem og læse om Klubturen til Knottrige.

Hvis man har planer om at tage på udflugt i skærgården, er jeg helt sikker på, at man kan få et godt råd eller to, det lød til at de kendte et par steder eller to i skærgården, hvor det var muligt at få et godt måltid.

Det er ikke muligt for mig at sige, hvad der lokkede mest, selv om der var nogle kanonflotte fotos af skærgården på østkysten, for turene i skærgården på vestkysten havde også givet en håndfuld utrolig flotte fotos. Den samlede konklusion må være, at enten er der blandt de to herre en (eller to) rigtig gode fotografer, eller også er der bare utrolig smukt i den svenske skærgård. Måske kunne klubben opnå støtte fra Visit Sweden, hvis et par af billederne kom på vores hjemmeside.

Karl

Standerstrygningsfest den 24. oktober.

Jeg var blandt de 10-12 medlemmer, der startede med en lille rotur over i Kattinge Vig. Jeg husker ikke så meget fra selve roturen, men jeg har sikkert fortalt egyptiske dykkerhistorier hele vejen hjem fra slusen. Temperaturen i saunaen var perfekt og med en uges akklimatisering i Egypten og et glas champagne eller to lykkedes det at holde ud meget længe. Først da de, der var mødt frem for at overvære standerstrygning, begyndte at banke ihærdigt på døren, lykkedes det at finde ud af saunaen.

Med godt 20 deltagere foregik standerstrygningen helt efter bogen under af-syngelse af den omdelte sang. Formanden takkede for sæsonen og bemærkede, at selv om forårets meget blæsevejr havde kostet nogle kilometer, var der stadig tid til at få roet nogle kilometer for at redde statistikken. Vejret var fornuftig, og da der var rigeligt med champagne og kokostoppe, gik snakken lystig. Jeg supplerede mine dykkerhistorier med fotos af skibsvrag og videooptagelser af den blæksprutte, jeg havde hilst på nogle få dage før. Pludselig opdagede jeg, at kokostoppene var blevet spist, uden jeg havde set, hvem der havde taget den sidste.

Helle, der skulle stå for en stor del af maden, havde lagt sig syg, så det var i et lettere organiseret kaos at det hele lykkedes, anrettet forretten, lave salat, dække bordet, trylle desserten frem og tændt op i grillen. Det sidste foregik under jævnlig kommunikation med Mads, der måtte en tur forbi slagteren for at hente kødet, da han havde en punktering på vejen, var det kritisk, om grillen var perfekt, når kødet endelig ankom.

Da vi sad ved bordet, viste det sig selvfølgelig, at maden var perfekt, og spændingen kunne samle sig om det næste punkt – underholdningen. I stander hejsningen havde vi været udsat for et rollespil med både drager, prinser og prinsesser, ville det være muligt at overgå det? Som det første lagde Niels ud med en helt fin kajaksang. Senere afslørede han det store og komplicerede Tour de Gudenå spil, som i al sin enkelthed gik ud på, at de 3 hold skulle ro fra klubben til målstregen i Randers. Det var godt, at Niels havde helt styr på reglerne, for hvad man skulle slå for at få repareret roeret, finde sin tabte drikkedunk eller komme fri af stenen, når man ramte et af de mindre heldige felter. Det viste sig, at der var så langt til Randers, at vi var nød til få fyldt glasset for at være i stand til at klare nogle af de indviklede opgaver, spørgsmål og skålrunder, der blev udløst, når man ramte et af de mange prøv-lykken-felter.

Cyklen til hjemturen viste sig at være en meget klog disposition, selv om det var lidt besværlig at holde kursen. Det virkede lidt, som jeg holdt skævt på pagajen, og der skulle hele tiden korrigeres med roret.

Karl



Ansvarshavende redaktør:
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376
Gyvelvej 12 B st.tv
4000 Roskilde

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller email til:
karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale.

Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

Bestyrelsen:
Formand: Finn Petersen 43717113
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384
Best.medl. Mads Jakobsen 46359015
Best.medl. Tom Søndergaard 23213453
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

RFK.'s hjemmeside kan hentes på adr.:
www.roskildekajakklub.dk hvorfra der kan sendes emails til klubben. Fra hjemmesiden kan der indhentes oplysninger om klubben, vores love, kontingenter samt navne på instruktører osv. Interesserede kan også her læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Mads Jakobsen.

Aktiviteter

Svømning i Maglegårdsbadet hver mandag klokken 20.30-22.00.

Efter udskiftning af ventilationsanlægget åbner Maglegårdsbadet igen, første gang bliver mandag den 18. Januar.

Vi svømmer sammen med sejklubberne og Roskilde Roklub. Roskilde Svømning har den anden halvdel af bassinet. Der er god plads, specielt den sidste time. Hvis vi skal bevare muligheden for at svømme og måske få en bedre tid, er det vigtigt, at der er tilslutning.

Generalforsamling - torsdag den 25 februar.

Der kommer selvfølgelig en separat indkaldelse, men sæt X i kalenderen allerede nu.

Standerhejsning - søndag 28. marts.

Roning kl 10, standerhejsning kl 13.

Husk vores rabatordning med Friluftslad, medlemskort kan fås hos Mads eller Finn P.

Husk der er klubbroning hver søndag kl 10.00 hele vinteren