

# **SYLT** rundtur

**Kruså – Havneby – List – Westerland – Niebüll – Kruså**

**Birgit og Ole Gottliebsen**

**17. november 2023**



Birgit har i flere år ønsket en gentagelse af vores traditionelle rundtur med færge, ophold på Sylt og så autotoget hjem til fastlandet. Så i mangel af bedre ideer blev det dette års fødselsdagsgave. Færge med morgenmad fra Gosch, udflugter, Sauna i Sylter Welle og risiko for indkøb i modebutikkerne i Westerland.

Tysklandsture kræver forberedelse. Her er den første:



Vi fik ikke brug for det, p-hus i Flensburg og betalt p-plads på Sylt.

Færgeselskabet påstår på deres hjemmeside, at det med bil tager ca. en time at køre turen fra Flensburg til Havneby på Rømø. Det er ikke rigtigt. Vi tog 5 kvarter fra Kruså, og det var ikke helt OK, der skal bruges mindst halvanden time, og så skal der køres til hele tiden.

Vi nåede **Havneby** og færgen sammen med en anden personbil, så der måtte være masser af plads



Det var der også, i restauranten altså. Som det ses på billedet, var bildækket fyldt op med lastbiler, der bygges også på Sylt. De 2 enlige personbiler fik lige den sidste plads lidt på skrå agter i skibet.



I restauranten ventede personalet med vores forudbestilte morgenmad. Bestiller man i forvejen, er maden klar, turen tager ikke ret lang tid og så får man samtidig reserveret et vinduesbord helt for sig selv. Det bliver ikke lovet, men det har vi nu altid fået.

Efter et dejligt måltid suppleret med en stor, kold Jägermeister landede vi 5 minutter før tiden i færgelejet i List. Så blev de snydt for de store skattefrie indkøb, Birgit havde truet med.



Det er ikke en havn, kun et færgeleje, så den ekstra færge ligger i Havneby.



**List** var uddød. Turister, ja os to. Lidt indkøb hos Gosch, hummersuppe og røget ål.

## Kampen, de riges Mekka.



Men vi kunne da gå rundt og kigge, samtidig vi glædede os over, at der slet ikke var noget vi manglede. Beboerne var nok på arbejde. Så kun en enkelt Porsche samt 2 store Land-rovere med jagtselskaber. Ingen Ferrarier endsige Rolls-roycer. Det plejer der ellers at være masser af. Men det kan jo være svært, selv for de rigeste.



"Freundschaft verbindet"

BILDHAUER *Jürgen Ebert*  
D-46397 Bocholt Tel. 0170 341 78 08



Lidt landsby miljø.....

Så gik det sydpå, morgenmaden fyldte stadig godt, så jeg sparede frokosten, havde ellers set frem til et besøg på en original Gosch fra før det blev noget, man møder over alt i Tyskland.

Vi skulle i sauna, men vi fik lidt ekstra tid så beslutningen blev et smut til **Keitum**. Det kom vi ikke helt, for først kom vi på vejen forbi en chokoladefabrik, ja det gjorde vi altså ikke, vi kiggede ind og fik da også købt lidt gode ting. Håber stadig de holder til jul.



Videre mod Keitum forbi flyvepladsen, jo der stod et par små privat jetjagere, men også her stille og roligt. Så et reklameskilt til et stalddørssalg, øv det var gedeoste, selvbetjening og alle og enhver havde stået og rodet i varerne, så uanset spritflasker, fik de nu lov til at beholde lækkerierne. Men på modsatte side af vejen lå der et kontorhus, mærkeligt for der var rigtig mange parkerede biler, nok det mest aktive sted på hele turen. Det viste sig at være en stor butik med moderne design, en Jensen fra København var meget overrepræsenteret, der var rigtig mange spændende ting, men vi har jo alt, så det var gratis at kigge på. Efter besøget i forreste del af butikken var der i midten en tehandel med både salg og udskænkning af de mange forskellige teer. Og ville man på restaurant, ja så skulle man bare fortsætte yderligere ind i bygningen. Altså meget lidt Kontorhaus.



Så var det efterhånden ved at være middag, Saunalandskabet åbnede klokken 12, så det var til bage til **Westerland** og **Sylter Welle**. Parkeringspladsen var fundet hjemmefra, der er rabat for de første 3 timer, den næste koster 2 euro, hvilket også er dagsprisen her i den mørke tid, så rabatten er lidt overflødig. Der er gået nogle år siden vi var her sidst, men det lignede sig selv. Vi mødte 2 forskellige gusmestre. En ældre meget kraftig/fed mand, jeg tænkte straks, det overlever han ikke. Men hold op, hvor han kunne styre gusen. Det gik meget langsomt, men han vidste, hvor dampen var, og hvor den skulle hen. Super. Hvorefter vi sluttede af med en gang salt peeling og dampbad. Den anden, ja han var en af dem, som jeg sammenligner med en loftsventilator. Han viftede og sprang omkring som en gazelle, men havde overhovedet ikke styr på dampen. Øv, det kostede lige en dunkel i cafeen.



Så skulle vi lige vælge mellem en bytur eller blot finde toget, kunne godt huske at det var noget med om bag ved, men hvor? Vi besluttede os at det nok var bedst at finde toget. Fint nok, det var fyldt godt op, åbenbart fyraftenstoget.





Den flinke "færgemand" dirigerede os oven på.  
Kugaen ville gå imod på underste etage.