



SVERIGE

August 2021
Birgit og Ole
Gottliebsen

SVERIGE, gensyn og afslapning august 2021

Endelig, Sverige er åbent, vi er vaccinerede og har tid. Vi skal til Sverige. Der er barnedåb i København, der skal vi med, skal vi starte med en tur nordpå og så ende i København, eller skal det være omvendt. Første mulighed giver plads til et besøg med kajakken hos Christer i Silverlake nord for Bengtfors, vi skal altså snart derop, anden mulighed giver plads til, at vi så kan slutte i Hillerød og være sammen med Hymeklubben.

Beslutningen bliver en uge mere til havearbejde, de 14 dage på Sjælland i begyndelsen af juli har sat sine spor, og så barnedåb efterfulgt af en tur rundt om Vänern med slutmål Hillerød. En tur på godt 14 dage.

Havde aldrig troet, at andre folks sexliv skulle have indflydelse på vores ferie. Men under den endelige planlægning blev Värmland rødt, ikke politisk, men covid-19, 100 ud af 500 aktivt udøvende sexakrobater på Tantra kursus måtte tage syge hjem fra kursus. Så ingen tur til solskinsbyen i denne omgang.

Nå men som altid, turen starter efter aftensmaden, først lige en tur omkring vægten i **Tilst**, vi er ved at få helt styr på det, masser af uudnyttet skabsplads, derefter stille og roligt ud ad motorvejen til vore hemmelige plads ved **Nyborg**. Desværre er der begyndt at dukke campere op, så det varer sikkert ikke længe inde deres FB-sider får ødelagt denne plads. Har ellers nydt den i årevis, udsigten sammen med morgendukkerten i Storebælt uanset årstid er ubeskrivelig.

Og så det obligatoriske besøg på



(männer: pas på det er vanedannende), men der er fine adgangsforhold for vogntog, parkering i de fjerneste hjørner over 2 rækker går fint. Stedet kan ses fra motorvejen. Frakørslen, når man skal tilbage til motorvejen, er lidt tricky, men følger man de opmærkede baner i rundkørslen, går det fint, i al fald når man har været der nogle gange.

Jeg vælger denne gang at tage motorvej/ringvej systemet så langt som muligt. Har i mange år "stået af" i Glostrup og så taget Roskildevej/Tuborgvej til Hellerup. Det er ikke hensigtsmæssigt mere, der er også der kommet for mange biler, og som Birgit siger "Hellerup rimer på Gellerup". Folk fra Gellerup kan i al fald godt få et par tips med hensyn til overtrædelser ved lyskrydsene. Jeg var bange for at holde for gult.

Videre til vores yndlingsplads i København, **Charlottenlund Fort Camping**. Ikke den billigste, det holder de værste rødder væk, men veldrevet, god beliggenhed og cykelafstand til det hele. Inklusiv vore faste tradition med en cykeltur til Helsingør (80 km alt inklusiv), traditionen startede med at Birgit absolut ville have en is, sagde hun på en bænk i Nivå, og det kan man selvfølgelig kun få i den gamle is butik i Helsingør, fik jeg hende bildt ind. Der var ikke så langt, jeg overhørte fuldstændigt hendes ide om toget hjem. Og så har vi gjort det lige siden.

Vi er kommet på campingpladsen i mange år, man skal reservere plads i god tid, har reserveret den første uge til om et år, og har fulgt udviklingen over tid. Der kunne tidligere godt være ret vådt, har set ænder, ikke soppe, men svømme i vandpytter, hvor der skulle stå campingvogne, men dræning, opfyld og rullegræs har totalt klaret disse udfordringer. Folk er ofte meget forskrækkede over elprisen, godt 5 kr. pr KW, men det er efter rent forbrug/måler, så det løber kun op, hvis man glemmer at slukke sin el-varme, har prøvet, den var ikke slukket hjemmefra. Har ellers aldrig haft en elregning af betydning. Og så er morgenbadet i Øresund helt gratis, ovenikøbet hyggeligt, hvis man er klar til et "god morgen" og lidt hyggesnak med de lokale.



Med mange års erfaring med Charlottenlund Camping er der kommet enkelte gode spisesteder på listen. Her skal dog nævnes vores foretrukne sushi restaurant med take away.



Billedet er ret uinteressant, indgangen er elendig, en etage ned og så om bag ved. Men der er masser af p-pladser og restauranten, som vi ikke har brugt, ser rigtig hyggelig ud, stor og velbesøgt af dem, som kender stedet.

Miyama, Nærumvænge torv, Nærum. Ja det er en køretur, men kvaliteten og mængden overskrider langt hvad man kan forvente for prisen. De 54 stk. rækker fint til aftensmad samt frokost næste dag.



Deluxe menu - 54 stk

Nigiri: 2 laks, 2 flamberet laks, 2 rejer.

Kaburimaki: 8 crispy ebi toppet m. avocado.

Uramaki: 8 alaska, 8 kylling tempura.

Hosomaki: 8 laks, 8 agurk

299,00 Kr



Et familiebillede, lillebror Felix, blev døbt i Virum kirke den 15. august. Fint vejr, så efterfølgende frokost blev afviklet under trygge forhold hjemme i Floradalen.



Man var begyndt at slappe lidt af med restriktionerne, men man passede alligel på: præsten gav ikke hånd ved kirkedøren, og kirkekaffen blev udskænket ved et havebord uden for kirken. Hyggeligt, og man følte sig velkommen, men det gør man jo generelt i den danske folkekirke.

Tirsdag formiddag pakkede vi et smaddervådt solsejl ned og så afsted op til ringvejen, uden om København, sydpå til Øresundsbroen. Nægtede at følge GPS'en ind over Kongens Nytorv.

Sverige nu kommer vi.



Vejrmeldingen var ikke med os, men den passede, tåge, pylonerne stak kun lidt op over, så man var ikke helt sikker på om broen var på plads, det var den. Og sammen med en meget kraftig vestenvind, storm i stødende, gav det en fin kørselsøkonomi, men også langsom fremdrift. Vi var enige om at vi bare skulle nordpå, når nu Värmland var lukket, så måtte det blive en gensynstur til Mølle ved Kullen, Falköping med tårnet og kurstedet efterfulgt af en tur rundt om Hornborgasjön og så meget vigtig et besøg i Transjö hytta for at se på glas.

Vi kørte lige igennem grænsekontrollen, de sad bare og hyggede sig i deres biler, op til Höganäs, hvor vi fandt vore "gamle" campingplads, som havde ændret navn til: **Beach Camp Höganäs**, husker ikke hvad den hed før, men den tilhørende restaurant og hotel var omdannet til lejligheder. Nu var der i fællesrummet indrettet konter og en lille cafe, hvor venlige unge piger sørgede for det vigtigste. Toilet og baderum var lige så fine som tidligere, og pladsen, ja den er kun et grundstykke med afmærkede områder til de forskellige enheder. Desværre markedsfører de sig nu med masser af "camperbilleder" så jeg sendte faktisk en mail om vi i det hele taget måtte komme der igen. Efter et meget hurtigt og imødekommende svar var vi ikke i tvivl om at tage nord for Höganäs til **Strandbaden** og campere.

Vi fik en udmærket plads, første sted vi skulle bruge penge, nej tak til mine flere år gamle svenske kontanter, havde tabt næsten 15% de år, de lå i pengeskabet. Men vi fik lov at vælge plads, ikke en udsigtsplads, som kostede 100 kr. ekstra. Gjorde over hovedet intet, der lå nemlig ikke nogen foran os, så vi havde frit udsyn ud over Kattegat. Til gengæld havde vestenvinden lige så fri adgang til vores vogn, så vi kunne ikke fylde glassene op, der var små bølger (i virkeligheden nok kun krusninger) i indholdet. Jeg prøvede at spænde benene hårdere op, det hjalp lidt, men klappen over elstikket klaprede gevaldigt hele natten, så jeg næste dag måtte opfinde et par knuder til at binde den fast med. Nyt projekt, en lille elastik lige til at sætte ned over klap og ledning. Intet solsejl, tyskerne et par pladser fra os fik forteltet blæst ned. Vi havde 2 overnatninger, det højeste antal enheder var en nat med 6 stykker, fordelingen campere/campingvogne var rimelig jævn. Ikke en plads, som de fleste søger, men vi kommer der gerne igen.

Vi var trætte efter et nogle hårde dage i København, så efter benene var skruet ned og en god lidt forsinket frokost, kørte vi ind til Höganäs og så på Outlet. For en gang skyld en gratis omgang, men de store svenske mærker er da repræsenterede i området. Priserne bærer dog præg af, at vi er i et turistområde, hvor pengene skal tjenes i sæsonen.



Næste dag gik turen mod Mölle. Men det blev hurtigt til et stop. Lige nord for campingpladsen kom vi forbi en spændende herregård, har kørt hurtigt forbi mange gange, men vi havde god tid, så vi kørte ind på parkeringspladsen. Rigtig god ide.

Krapperrup Slot



Jeg er nødt til at sætte dette link ind, havde jeg undersøgt det, havde vi planlagt vores besøg meget mere omhyggeligt (det var jo slet ikke meningen med denne tur, men viser engang til, hvor meget spændende historie dette gamle danske land indeholder).

<https://www.krapperrup.se/>

[Stiftelsen](#) [Borgen](#) [Jordbruget](#) [Parken](#)



[Kultur](#) [Evenemang](#) [Byggnader](#) [Kontakt](#)

Haven var åben, vi brugte en dejlig, stille time med bare at slentre rundt og se på de flere hundrede år gamle anlæg. Undervejs gik det op for os, at området havde noget med stjerner, der var indmurede stjernemønstre på den gamle del af slottet, senere så vi i Mølle stjerne på krus og tallerkener og mange vejskilte bar præg, navne eller logoer, af navnet Gyldenstjerne. Der er nok lige lidt historie, som skal friskes op ved lejlighed.



Vi havde aftalt at vi skulle til **Mølle** og spise frokost, ja selvfølgelig hvor vi havde været før, nemlig **Mølle Krukmakeri**, det viste sig så, at Birgit også havde en hemmelig drøm 2018 om en bestemt urtepotte/krukke, som blev lavet af en lokal keramikker.





Vi kom til Mölle, kørte lidt omkring, et lille smut i retning af Kullen, det blæste meget, og Birgit mente bestemt ikke at hun igen skulle ud og gå/kravle på skråningerne. Så efter parkering på havnen søgte vi mod cafeen. Den var godt nok blevet udvidet siden sidst, man blev nu modtaget ved havelågen og ledt til sit bord. Det vi fik anvist var anbragt lige i vinden, så det opgav vi, men der skulle jo kigges på lervarer. Krukken var udsolgt, men keramikeren var i butikken og kunne fortælle at der stod nok en på Krappørup og ellers havde hun en hjemme. Vores interesse for lervarerne betød pludselig at vi kunne få en plads inde i cafeen. Så vi fik vores ønskede frokost og hjælp til et muligt indkøb. Den krukke, der stod i cafeen på Krappørup, var ikke tilfredsstillende, så vi måtte ringe til lerdamen og få hendes adresse, så vi kunne besøge hende hjemme.

Vi kørte sydpå, gik lidt i outlet medens vi prøvede forskellige kombinationer af telefonnumre, lidt vanskeligt med de mange nuller der bliver brugt i forbindelsen med områdenumre i Sverige. Det lykkedes at komme igennem, det var ikke i Höganäs men adskillige kilometer østpå. Hyggelig landevej så det var fint nok. Hjemme hos keramikeren fik vi en venlig modtagelse i stuen, krukken var lige blevet gjort rent efter en blomst, men lige til sagen, ja der godt nok noget med ansigterne, som på lige netop denne model vendte på hovedet. Der hørte en rørende historie med om, hvor svært det havde været, men det var lige Birgit. Min del var at betale, 1500 svenske kroner, og der var ingen terminaler af nogen slags og svenskerne har jo ikke MobilePay, de bruger switch, så det blev lidt vanskeligt. Jeg øjnene en mulighed for at komme af med mine godt 1000 svenske kroner, talte og talte, der var forskellige sedler og mønter, men der var ikke nok. Halv henvendt til Birgit siger jeg så "havde det været hjemme, havde jeg sagt, tag det her og glem det resten". Så vågnede sælgeren op, "det er i orden, så laver vi en dansk handel!". Det gjorde vi så, men jeg måtte dog lige markere, at det

var en jysk handel, hun lige havde gennemført. Glad for at jeg slap af med mine svenske kroner, før de tabte mere i værdi.

| Mozzarellapizzaer | | Familjepizza | |
|--------------------------|--------|--|--------|
| Princessa | 90 kr | Familjepizza Special | 210 kr |
| Prosciutto | 95 kr | Torturata, ost, ost og 4 valgte ingredienser | |
| Prosciutto La Funghi | 95 kr | Familjepizza Special + Ostbål | 230 kr |
| Prosciutto La Amara | 95 kr | Torturata, ost, ost og 3 valgte ingredienser | |
| Hellena | 100 kr | Hamburgere/Kycklingburgare | |
| Parmaxinka | 100 kr | Hamburgere med brød 90g | 55 kr |
| Parma La Gorgonzola | 105 kr | Hamburgere med brød 150 g | 65 kr |
| Parma La Bosciola | 105 kr | Kycklingburgare med brød 150 g | 65 kr |
| Spicy Pizza | 105 kr | Hamburgertallrik 90 g | 85 kr |
| Stama Rossa | 105 kr | Tall. 35 g brød, 2 stykker ost | |
| Bella Rossa | 105 kr | Hamburgertallrik 150 g | 95 kr |
| Vegetarisk La Mozzarella | 105 kr | 100-35 g brød, 2 stykker ost | |
| Picco Italia | 105 kr | Kycklingburgertallrik 150 g | 95 kr |
| Amigo | 110 kr | 100-35 g brød, 2 stykker ost | |
| Parma Mozzarella | 110 kr | Sallader | |
| Kobbelizza Special | 105 kr | Kycklingallad | 90 kr |
| Torturata Special | 110 kr | Torturata, Ost, Amara, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |
| | | Torturataallad | 90 kr |
| | | Torturata, Ost, Amara, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |
| | | Vegetarisk sallad | 90 kr |
| | | Ost, Amara, Charcuterie, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |
| | | Skruksallad | 90 kr |
| | | Skrud, Ost, Charcuterie, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |
| | | Kobbelizza Special | 90 kr |
| | | Kobbelizza, Charcuterie, Ost, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |
| | | Orskållad | 90 kr |
| | | Ost, Amara, Charcuterie, lakonostbål, Rhod. Mozzarella, 1 stykke tomat, 1 stykke røget kalkun | |

Öppet alla dagar 11-22

Pizza menu

Hour Pizza

Pizzeria

DAGENS LUNCH

11:00-15:00

Stor pizza med ost och smörgåsar
Hemlämpligt till endast 40:-

Kollektion 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3

Scanna QR-koden med din mobil!

042-34 18 21

042-34 36 18

Det var efterhånden blevet en lang dag, så efter vi havde fået pakket krukken forsvarligt ned i campingvognen, gik vi i gang med at surfe efter et godt spisested. Tidsmæssigt passede det et ikke rigtigt med lukketiderne, så enden blev en pizza fra JourPizza i Höganäs. Kommer vi der igen, så bliver det stedet. Vi hentede, men der er også restaurant. Super kvalitet og alt for store portioner.

Vejret var efterhånden blevet bedre, så dagen sluttede med aftensol.



Målet næste dag var Falköping. Lidt småveje med vejarbejde ud til E6 og så nordpå. Lidt forskellige måde at komme på skrå mod Jönköping. Ullared blev som altid valgt fra, har kun kørt igennem, så der var ingen grund til at køre helt op til Varberg. Valget blev så at dreje fra i Halmstad, vi skulle selvfølgelig lige et smut forbi fabriksudsalget i Skeppshult. Det blev dog ikke uden forhindring, da vi (jeg) skulle ned på E6 lykkedes det mig at aflæse GPS'en, så vi kom ind på et system af stadig mindre og mindre biveje. Så er vores vogntog stort nok! Særlig da vi mødte en kæmpe traktor med en kombination af plov, fræser og tromle, alt så bredt at det nåede ud over begge vejsider. Heldigvis så jeg det lidt i forvejen, så jeg lånte lige en gårdsplads med skrækken for, at han skulle derind. Han kørte forbi, og så var det fuld fart på, det, der er kørt uden forhindringer, er jo fint. Næste gang det var galt, var det en lastbil. Han havde se os på afstand og holdt pænt ind til siden. Det gav varmen!

Nå, vi kom på motorvejen i god stand og fortsatte mod **Skeppshult's fabriksudsalg**, jeg skulle have en mindre gryde til brødbagning. Det fik jeg, og så fik vi samtidig en pause til vores frokost. Der er fint plads til vogn tog på deres plads.



Turen fortsatte som planlagt, minder om en slinger tur ved Isaberg på grund af pludselig overisning dukkede som sædvanlig op, men resten af turen til Mösseberg Camping ved Falköping foregik uden yderligere forhindringer.

Mösseberg er et såkaldt plateau bjerg. Vulkansk magma, som er væltet op af jorden og dannet hele bjerget med bjergarten diabas. Bjerget har modstået diverse istider, så nu står dette og 2 andre fuldstændigt skarpe 300 meter over dalen. Toppen af Mösseberg er et stort fritidsområde, ski, cykler, løb, svømning, vandring, og hvad du nu kan finde på i naturen. Det var her, vi første gang så en bane til discgolf. Vi har cyklet ned til byen en gang. Hjemturen til campingpladsen skal ikke gentages.



Da vi nærmede os **Falköping** så vi på lang afstand udsigtstårnet på Mösseberg, sikkert tegn på at vi nærmede os campingpladsen. Man skal ned gennem byen, modbydelige fartdæmpere, som starter med et hul og derefter en forhøjning, ingen dansk buschauffør ville finde sig i det, og derefter op ad en snoet, stejl vej til toppen af bjerget. Ved feriemessen "Ferie for alle" i Herning traf vi engang en ung pige som skulle sælge Sverige, hun blev ellevild, da jeg kunne bevise vores kendskab til Mösseberg ved blot at snurre en gang med fingeren for at vise vejen op. Hun kunne så fortælle, at en god løbetur sluttede med, at man, efter at have løbet hele turen op ad bjerget, lige skulle tage alle trapperne op i tårnet også. Det har vi til gode.

Så skulle der slås lejr, vi havde jo et godt vådt solsejl som skulle luftes og el slipper man jo ikke for i Sverige, det er ikke +el, det er med el eller også en "skrald" plads i et hjørne af pladsen.





Og afstand, kan det måles på anden måde?




Og så skulle der provianteres



En vigtig del er "rækor", enhver selvbetjeningsbutik har en kummefryser med pilselv rejer, bare tag en pose og fyld op, det er ligesom med ta' selv slik, der kan være meget mere end man har brug for, og vi tog 2 poser. Lækkert.



Til gengæld blev det så, helt utraditionelt, den eneste gang vi fik rejer på denne tur. Og så fik vi 12 dåser Heinz bønner i tomat til 8 svenske kroner stykket, billigt, men også rigtig besværlige at købe i Danmark. Det blev grillmad denne aften, rejerne blev gemt til næste aften, det var rigeligt, for der skulle spises lunch et ganske specielt sted næste dag.



Mössebergs utsiktstorn
Kurorten Mösse

See photos

See outside

Kurorten Mösseberg

Website Leiðbeining Gem Ring

4,2 ★★★★★ 776 Google-anmeldelser

Hotell

Address: Mössebergsparken 34, 521 32 Falköping, Svøríki

+46 515 432 00

Vi har været der før. De tilbyder, ligesom rigtig mange andre steder, en god billig lunch. Første gang vi var der, var det en stor fin buffet, campingfatter var rystet over at vi ikke valgte banegårdens lunch, som var billigere. Denne gang var det med servering, Covid havde stadig sin indflydelse. Det er et fint sted, så selvfølgelig er det dyrere, men 150 sølle svenske kroner for god mad inklusiv en oplevelse er vel ikke så ringe. Besøget indebærer ud over maden en nødvendig rundtur for at beundre de gamle møbler i virkelig håndværksmæssig kvalitet.





Det er ikke alle steder i verden man bruger mails!



Efter den gode frokost blev det tid til en gåtur lidt rundt på Mösseberg. Aftalen var ned til badesøen. Fint anlæg med omklædningsrum, bruges af de forskellige udøvere på toppen, sauna og somme tider udskænkning af opfriskende drikke.



Det blev ikke til morgensvøm, gad ikke gå 800 meter og cyklerne var ikke taget af vognen. Man bliver lidt afhængig af de hjul, 2 eller 4.



Fætter Pers løjpe skal ikke stå ubrugt hen i sommertiden. Så er det bare mountainbike ruter i stedet. Det var vores cykler heldigvis ikke beregnet til. Sjovt at læse reglerne for cykling på de forskellige løjper. Meget gik ud på at fraskrive sig ansvaret for færdsel uden for banerne.



Aftenhygge på pladsen, lidt snak med andre campister, de allerede omtalte rejer og en god flaske hvidvin. Så er det ikke så ringe endda.

Og så var det rundt om **Hornborgasjön**



Vi havde et turistkort over Skaraborg, området mellem de 2 store søer, Vänern og Vättern, et område med meget varierende natur og rig på historie og fortidsminder, startende helt tilbage fra helleristningernes tid og rigtig mange ruiner fra vikingetiden og middelalderens kampe. Alt under nøje overvågning fra Rom, så det er selvfølgelig de katolske bygninger, der har overlevet.

Så vores beslutning blev en heldagstur med frokost nord for søen. Birgit havde et enkelt væveri og garnbutik hun absolut skulle besøge, ellers tog vi bare og tegnede en rundtur, fandt de afmærkede fortidsminder og brugte så GPS'en som vejfører. Giver altid små, spændende smutveje.

Trandansen



Noget af turen havde vi prøvet før, havde været oppe og se på traner og de historiske stederne fra Arns Rige, så igen lidt gensyn og enkelte nye ting. Første sted på turen **Trandansen**, fodringsstedet for tranerne, så det er her det sker. Dog ikke på dette tidspunkt men traf da alligevel en fuglemand, som glædestrålende fortalte, at han i sin kikkert havde set 2 traner. Ville ikke gøre ham ked af det ved at lade ham se min telefon, men du må gerne, så der er lige et gammelt billede med.



Vi skulle have noget frokost på turen, men var kommet lidt tidligt af sted, så planen om besøg i Skara blev droppet, fin nok by med en en fin domkirke, har du set en, har du set dem alle, og vi var ikke klar til at gå i detaljer, og så var der jo et kloster lige henne om hjørnet.

Varnhem Kloster <http://www.varnhem.se/klosterruin.html>

Kun klosterkirken står tilbage. Er grundigt restaureret efter sammen med resten af et meget stor klosteranlæg flere gange at havde være brændt eller ødelagt af forskellige krigshandlinger.

Der var rigtig mange turister, få p-pladser, men vi skulle jo have lidt mad. Et opreklameret cafeteria var ren junk, så vi prøvede ved kirken. Meget lang kø med Corona afstand ved cafeen. Så vi kiggede lige forbi kirken, ville op til en nyere udgravning, Kata Gård, med gravsted og tidligt kirkerum. Det hele meget fint suppleret med grafiske beskrivelser.





Efter at have brugt en del tid i den fine bygning gik vi ned over klosterruinen, man kan godt bruge lidt tid på at finde ud af hvordan livet har været der, for et kort besøg i kirken. Blev reddet af, at der skulle være bryllup. Flotte biler og rober. Men køen ved cafeen var forsvundet, så den værste sult blev klaret.

Kungslena

Så var der jo lige det har væveri, Birgit havde en papirlap med adressen, heldigvis var der et skilt ved "hovedvejen", en meget lille sidevej bag ved og under og agterud fra motorvejen. Men meget mere hyggelig end motorvejen. Her er så billedet af en skuffet strikkepige, som trods annonceret åbningstid kom til en lukket dør.



Men på vores vej hen over markerne havde vi set et lille skilt med **Mellomgaardens Café & Gaardsbutik**, så på hjemturen mod hovedvejen kom der lige et, ”jeg vil gerne se den der gårdbutik, vi kørte forbi”. Det gjorde vi så. Kommer vi der forbi en anden gang, kører vi ikke forbi, maden så rigtig indbydende ud, og som sædvanlig til billige svenske priser.



Men så var der jo **Kungslena kirke og Kungsgården**

Det er ikke sådan, når man bare ”tager på tur”. Så er der meget, man opdager undervejs, og meget man må hjem og se på. Kungslena, Lena måske mere interessant, har været centrum for megen dansk-svensk historie, ikke lige fredelig hver gang. Og syd for kirken ruiner af Lenaborg, der kom vi ikke, godt at have noget tilgode.





Næste stop Sunktak

Ved indkørslen til byen ligger Sunktaks Kirke højt på bakken. Ind og kigge, nyere model, det viste sig at være Sunktaks nye kirke.



Lidt skuffede kørte vi lidt omkring, pludselig et par skilte til fortidsminder. Det viste sig at være Suntaks gamle kirke og Storegården. Absolut dårligt afmærket, vi fandt et sted, hvor vi kunne stille bilen. Håbede så at kunne finde vej. Ud af nogle gamle træhuse kom en mand, han skulle tage flaget, undskyld "er det her museum?". Jo, det var storegården, 2 huse med 4 "lejligheder", gårdsplads (græsplæne +flagstang) med vippebrønd. Men han ville gerne snakke og fortælle, om vi ville ind og se? Selvfølgelig. Århundrede gamle

stuer indrettet med gamle møbler og på loftet: VÆRKTØJ og VÆRKTØJ i den ene ende af huset og i den anden ende KØKKENGREJ masser KØKKENGREJ, masser af alt, ikke som Spejdermuseet 2 af hver, nej 20 forskellige udgaver af samme høvl, mange udgaver af samme smørrekande, mindst 10 forskellige Husqvarnakødhakkere og så videre. Og der blev fortalt, hvis han ikke kunne, kunne jeg. Smadder hyggeligt og så slutte han lige af med, at der ude på plænen selvfølgelig blev fejret midsummerfest med mange tilrejsende. Kunne godt blive os engang.



Og så pegede han lige på den lille, smalle græsklædte vej op til den gamle kirke. Vi kom ikke ind, døren bandt, så det har vi til gode.



Vi begyndte at blive lidt trætte, men der var 3 steder mere på liste, så næste punkt **Skörstorp**.

Vi vidste stadig ikke, hvad vi kørte efter, så overaskelsen var til at føle på, da vi pludselig stod ved en rundkirke. Det blev et hurtigt besøg, men det var rigtig nok.



Karleby, en lidt kedelig kirke at se på, vi gad ikke står ud af bilen. Det var et fejltrin, seværdigheden var oldtidsminder, stenaldedr bosætninger mere end 5000 år gamle og endda masser af dem. Gemmer sig uskiltet nord for kirken. Man bliver aldrig færdig med Sverige.

Sidste punkt på vores tur Luttra, en 5000 år gammel stenaldersgravhøj sprang vi over, var trætte og ville hjem til grillen.

Vi vågnede om til tæt tåge, dalen med byen var væk. Langt borte kom der en møllevinge op og væk igen, intet at se af møllen. Det gik over medens vi pakkede sammen.



Og så skulle vi se glas, ikke is...

Småland nu kommer vi.

Første overvejelse var, hvordan kommer vi der? 2 muligheder: Jönköping Växjö eller Vetlanda og så omkring Kosta.

Valget blev ned over Vetlanda med henblik på at finde en lille campingplads, som kunne være base for en rundtur i Småland.

Første forsøg på camping: Sjöparkens Camping i Lenhovda. En foreningsdrevet plads, fine udvendige arealer, faciliteterne opgav vi, betalingen var bare for besværlig, switch eller bankoverførsel på forhånd.

Næste kørte vi igennem Kosta, havde læst at pladsen lå lige op ad landevejen. Det er rigtig nok. Kun en hæk mod vejen.

Kørte til **Lessebo Camping**.

Atter en lille plads, her kunne man betale med swich, men også på den nærliggende papirfabrik, som havde et mini museum om papirproduktion og udsalg af forskellige vareprøver. Selvfølgelig også en lille cafe. Sanitære forhold helt i top. Der kom en mand morgen og aften og gik det hele efter, inklusiv om man havde betalt. Ellers tog han mod både kontanter og telefonpenge.



GLASRIKET RUNDT



Sådan gik det ikke, vi havde aftalt at besøge 2 glaskunstnere, som allerede nu har kostet os lidt penge. Men så kom det jo ”jeg synes også vi skal til Kosta”, så sådan blev det.

Ruten: Kosta, Transjö Hytta og Mickejohans Konstglas.

Vi startede med besøg i Kosta på fabrikken Kosta Glasbruk, varemærkerne Kosta Boda og Orrefors.

Først ved p-pladsen ligger et meget stort Outlet, sprang vi lige over i første omgang, men på gåturen op til fabrikken kom vi forbi et vældig fint hotel og bar. De vil gerne have at turisterne lægger alle deres penge på stedet.

I området med glas ligger der et stor udsalg med Orrefors glas, et meget spændende museum med kunstglas, det dyreste stykke jeg så kostede 2.500.000 af de billige svenske, og så Kosta Bodas glasstøberi og fabriksudsalg. Normalt er der rundvisning i glasstøberiet, der var lukket, men vi havde nu også bestemt, at det ville vi ikke betale for en gang til. Alt selvfølgelig afsluttet med en dyr cafe.



Berttil Vallien, er facineret, selv om kolleger siger "det har han lavet i 40 år, uden fornøjelse". Sådan ser 2,5 mill svenske kroner ud. Billedet viser slet ikke de utroligt mange detaljer, personer, indretning inde i skibet i rigtig mange forskellige farver. Og når man så får fortalt, at der er ca 10 minutter til at samle det hele, ja så er man lidt imponeret. Det kan kun lade sig gøre ved at det er stort byggesæt, hvor de færdige smådele opbevares i et varmeskab, så glasset ikke bliver koldt. Alt glas skal afkøles på samme tid, så en klump som denne tager 2 måneder at blive kold, ellers kommer der revner.



Og så var der jo lige det store Outlet, Outlet efter rigtig svensk model med rigtig mange butikker, mærkevarer suppleret med almindelig kinesisk bras. Blev godt nok overrasket. Den bakke vi havde kæmpet os op ad til fods uden for var inde i bygningen 3 etager forbundet med rulletrapper. De vil have vores penge.





Transjö Hytta

Skal altid besøges, hvis vi bare er i nærheden af Småland. En farveekspllosion i glas i mange udformninger, enkelte brugsting, men det meste klarer sig ved blot at stå i lyset og være til. Langt det meste fremstillet af Jan-Erik Ritzman, vi har 3 af hans ting og frygter da, hvad vi skal have næste gang. Birgit siger, hun også vil have en som min. Det kan ses på feriebudgettet.

Mickejohans Konstglas

Næste aftalte sted, ned til Micke, første sted, hvor vi var tæt på en selvstændig glaskunstner med baggrund som glasblæsermester. Syntes hans ting var fantastiske, men kan i dag godt se, at mange af hans ting ligner andres ret meget.



Dagen havde efterhånden været lang, mættede af indtryk besluttede vi os for, at vi havde set glas nok, så det var kaffetid. Fra Micke er der ikke så langt til Nybro, et skilt til en golfbane, inklusiv kniv og gaffel, fik os til at dreje af fra hovedvejen. Efter lang tids kørsel var vi ved at opgive, kørte ind til siden og spurgte GPS'en om råd. Jo, der var skam en golfbane få kilometer fremme, så ind på vejen igen. Det var et fint sted, fine biler og høflige folk, men det eneste, der var åbent, var en butik med golfudstyr på tilbud samt en kummefryser med ispinde.

Vi kørte videre, var kommet langt væk fra hovedvejen, kørte på de gamle veje mellem landsbyerne og fik set en masse, men kaffen. En hurtig beslutning. Vi smutter til Kalmar.

Kalmar

Kører ind midt i byen, masser af skilte med parkering. Findr næsten med det samme en god plads, hader Bilka-buler, og så skal der betales. Et stort skilt på flere sprog fortæller om den indviklede procedure, total håbløs. Bliver reddet af en ung pige, "det er gratis om sommeren". Havde vi gået om på den anden side af huset, hvor automaten stod, havde vi set, at den var dækket til. Så vi klarede med en p-skive og 3 timer. Og så var der det med kaffen.



Stadshotellet er vel ikke for meget når man både skal have kaffe, kage og dessert



Vi sluttede dagen med lidt u-landshjælp i Nybro, første sted, hvor vi kunne få noget ordentligt diesel.



Om aftenen besluttede vi, at vejret måtte bestemme, om vi ville have en overnatning, eller bare køre direkte til Hillerød, hvor vi den kommende week- end skulle være sammen med Hymer Klubben.

Det viste sig, at den første plads, vi havde udtænkt lå for tæt på, den næste i Lund var gået på vinterferie ugen før, så vi kørte til Hillerød, brugte et par ekstra dage i Nord Sjælland. Kom langt om længe på Søfartsmuseet i Helsingør, og så sluttede vi af med et par dage sammen med en hel mark med Hymer vogne, hvoraf rigtig mange var Eriba vogne.



Vil du se flere billeder, eller bare mulighed for at forstørre dem op, ligger de i albummet Sverige august 2021 på min Facebook side Ole Gottliebsen.