



Ny single fra Danser med Drengene: Ingen ku nå os

Pressemeddelelse, okt. 2013: - Danser med Drengene rammer en smuk nerve af vemod og længsel efter barndommen på det nye singletrack: Ingen Ku Nå Os

Melodien er glad og dansevenlig up-tempo pop, indspillet live i øvelokalet i DmD's kendte blanding af dansk poptradition med latinamerikansk undertone. Teksten udtrykker til gengæld et smerteligt savn efter fortiden: Tiden uden mobiltelefoner, iPads, børneinstitutioner og cykelhjelme.

En frygtløs tid, hvor børn frit udforskede verden på egen hånd - hvor de sprang i vandet, klatrede i træer og faldt ned, hvor de var uden overvågning hele dagen, mens mor gik hjemme og stolede på, at de ville klare mødet med verden. "Det var tider!" vil mange danskere fra de store generationer udbryde. For de klarede den jo - og i dag savner de den tids uskyld og frihed.

DmD-sangerinde Rie Rasmussen udtrykker dette savn efter friheden på smukkeste vis: "Verden var vild og åben - alting ku ske," synger hun - med konsekvensen: "Vi lærte at klare os selv". Der ligger også en stærk kritik af velfærdsstaten og dens sygeliggørelse af danskerne. En kritik af angsten for risiko: "alt der ku gøre ondt har vi fjernet fra verden" - og resultatet: "det er umuligt at få luft".

Rie Rasmussen viser igen, at hun har udviklet sig til en af de helt store danske sangerinder. Hun backes op af det aldersforagtende, stærkt svingende & velspillende band med "de gamle onkler", Klaus Kjellerup og Henrik Stanley Møller i spidsen - og af de øvrige, dygtige musikere, som DmD har bestået af de sidste 10 år: Steffen Qwist, Morten "Oberst" Bolvig, og Kasper Langkjær.

Singlen er en forløber til DmD's kommende album, som forventes udgivet i 2014. Den udsendes af pladeselskabet REO i samarbejde med DmD's selskab, Glad Grammofon.

Mere info: www.dmd.dk - Kontakt: mail@robinentertainment.dk